



## Stad, strand och solnedgångar – en utbyteshistoria från Sydney

### Innan avresa

När jag sökte hade jag velat åka på utbyte länge. Min främsta anledning var att växa som person och studiemässigt genom att bryta min vardag hemma. Jag pendlade mellan att åka till Schweiz och Australien, men bestämde mig till slut för University of Sydney (USYD). Det som blev avgörande i mitt val var balansen mellan att få besöka ett högt rankat universitet med intressanta kursval och att få bo i en större stad med mycket att uppleva. Australien är ju på andra sidan jorden, och det kändes spännande att bo i en del av världen som var ny för mig och som influeras av många olika kulturer. Sen såg jag mycket fram emot den australiensiska avslappnade livsstilen med fokus på strand och naturupplevelser som en kontrast till min vardag i Sverige. Inför avresan förberedde jag mig genom att söka visum, bokade boende och flygbiljetter och vaccinerade mig enligt rekommendation.

### Ankomst

Jag landade i Sydney ungefär 3 veckor innan kursstart och 1 vecka innan mottagningen började. Jag åkte med två andra KTH studenter som skulle på utbyte på USYD, vilket kändes väldigt tryggt. Vi hade boenden nära varandra och spenderade de första dagarna tillsammans med att vänja oss vid miljön och inreda våra lägenheter. Jag träffade väldigt snabbt andra utbytesstudenter via en utbytes-whatsapp-grupp och de första veckorna upptäckte vi Sydney och gick på mottagning tillsammans. Skolans mottagning var både för internationella och lokala studenter – alltså väldigt stor, och det fanns så många aktiviteter man kunde delta i. Vi utbytesstudenter blev också inbjudna till en ceremoni där vi hälsades välkomna av representanter från USYD och från urbefolkningen Gadigal-folket. Sammanfattningsvis var det väldigt lätt att ankomma som utbytesstudent då välkommandet var välorganiserat och varmt.



Bilder från ankomstveckorna i Sydney

### Ekonomi

De obligatoriska kostnaderna inkluderade visumkostnader (numera ca 11 000 kr) och en kostnad för obligatorisk sjukförsäkring (OSHC) på ca 3000 kr. Jag fick resebidrag på 7000 kr av KTH och ett externt stipendium på 10 000 kr från Petersenska Hemmet. Utöver detta tog jag merkostnadslån och finansierade resten med sparpengar. Jag försökte hålla mig till en budget, men spenderade mer än jag tänkt. Det var absolut värt det, men jag rekommenderar definitivt att spara ihop till en buffert.

## Boende

USYD har garanterat boende till utbytesstudenter som jag fick information om i slutet av november. Jag kunde välja mellan universitetets boende Queen Mary Building vilket hade studentkorridor och två privata boendialternativ som hade en blandning av egna och delade lägenheter. En viktig detalj här är att man endast hade 48 timmar på sig att välja boende från erbjudan, så håll koll på mejlen! Man kan även hitta eget boende, exempelvis genom flatmates.com.au eller Facebook. Jag hade vissa kompisar som bodde på hostel de första veckorna i Sydney för att gå på visningar, och som hittade billigare boenden än oss andra på plats.

Jag själv bodde på Scape Darling Square (privat boende) i en etta som jag delade med en norsk utbytesstudent. Det bästa med att bo där var att det var väldigt centralt, och många av mina utbytesvänner bodde i samma byggnad. En annan stor fördel var att Sydneys bästa Matcha och Bubble Tea cafeér låg runt hörnet i ChinaTown. Det värsta var priset. Sydney är ungefär lika dyrt som Stockholm när det kommer till kollektivtrafik, att äta ute, och bara lite dyrare gällande livsmedel, men hyrorna är verkligen det som ökar levnadskostnaderna. Jag betalade dubbelt så mycket som för min studentetta hemma, för en mycket mindre lägenhet jag delade med en annan person. Med tanke på den ekonomiska bördan rekommenderar jag att inte förlita dig på skolans garanterade boende, utan att åka till Sydney lite tidigare och hitta boende på plats, ifall du kan leva med den osäkerheten.



*Bilder tagna nära mitt boende i Darling Square*

## Universitetet och studierna

USYD är ett stort topprankat universitet (Nr 18 i världen) med ungefär 70 000 studenter som går utbildningar inom allt från konst till naturvetenskap. Den största skillnaden mellan mina studier hemma och i Sydney var utbildningssystemet. Jag läste alla mina kurser simultant, och kontinuerlig utvärdering tillämpades då många mindre uppgifter bidrog till slutbetyget. Det positiva med det är att det ibland finns chans att klara kursen innan tentamen, och det negativa är att studierna blir mer splittrade än på KTH. Trots detta upplevde jag studierna lätta i jämförelse med mina kurser hemma. Detta kan bero på att jag inte läste några klassiska ingenjörskurser, och att det var svårt att hitta kurser på masternivå inom mitt ämne. Det lugnare tempot gjorde att jag kunde kombinera studierna med praktik i en forskningsgrupp och få in en del resor, vilket jag rekommenderar.

## Kurser

Jag läser medicinsk bioteknik med inriktning Medical Applications of Biotechnology, vilket innebar att BB2290 Molecular Biomedicine och BB2446 Immunology var obligatoriska kurser på våren i 4:an då jag gjorde mitt utbyte, och behövde ersättas. Utöver det hade jag 15hp valfria kurser, men eftersom jag hade läst 4,5 hp interkulturell kompetens år 3 och skulle läsa 3 hp global kompetens för att uppnå KTH:s Certificate of Global Competence (totalt 7,5 hp), planerade jag att endast läsa 22,5 hp i Sydney. I Australien använder de sig av credits, där 6 credits motsvarar 7,5 hp. Min studieplan bestod därför av tre 6-credit kurser (tillsammans 18 credits = 22,5 hp). Jag ersatte Immunology med Molecular and Cellular immunology (IMMU3102), och fick dispens för att lära Virology (VIRO3001) istället för

Molecular Biomedicine. Jag valde Leadership in Organisations (WORK6130) som valfri kurs. Ledarskapskursen var den enda kursen på masternivå, medan de andra var på kandidatnivå. Detta tror jag inte spelade så stor roll gällande teorin eftersom immunologi och virologi var nya ämnen för mig, men jag märkte en stor skillnad gällande de praktiska delarna. Både Immunology och Virology hade labb varje vecka, men labbarna var inte alls som jag var van med hemma. Det behövdes knappt någon förberedelse inför dem och man skrev ingen labbrapport. Istället gjorde man inlämningsuppgifter på plats som kan examineras (eller inte) och som blir en slags förberedelse till den så kallade "Theory of Practice Exam", alltså en labbtenta. Personligen tyckte jag inte om detta upplägg då det placerade mer vikt på teorin än det praktiska arbetet, men jag uppskattade föreläsningarna desto mer. Mina föreläsningar i immunologi och virologi var en timme långa istället för 2 timmar. Att föreläsningarna var så korta gjorde de mer stressade, men fram för allt i immunologin var de också extremt bra strukturerade och pedagogiska. Leadership in Organisations var en annorlunda typ av kurs, då den hölls på kvällar och som seminarium på söndagar fram tills vårlovet. Detta var väldigt skönt då jag endast pluggade 50% efter att tentan hade avklarats i april, och det gav också mycket mer att ha heldagsseminarium än klassiska föreläsningar.

### Staden och landet

Generellt sett är den australiensiska kulturen väldigt välkomnande och öppen, och även om Sydney är en stor stad hände det flera gånger att jag och mina vänner fastnade i konversationer med främlingar. Det var både en kulturkrock i början, och något som jag kom att uppskatta mycket, så pass att jag saknar det hemma. Sydney och Australien är en destination för dig som gillar både stad och strand, både bad och fantastiska naturupplevelser. Jag vet att många är rädda för att träffa på farliga djur i Australien, men det är inget som du behöver oroa dig för om du åker till en stor stad. Så länge du inte går off-trail, kollar var du sätter fötterna och lyssnar när badvakterna skriker i megafonen att du ska gå ur vattnet kommer du klara dig.



*Några av alla gulliga djur som jag såg <3*

### Fritid och sociala aktiviteter

Studentlivet på USYD var rikt med ett stort utbud av studentklubbar som sysslade med allt ifrån att anordna danslektioner till att skate:a och lyssna på Taylor Swift. Jag utnyttjade inte universitetets sociala aktiviteter så mycket (endast någon danslektion här och där), utan spenderade mer tid med att upptäcka Australien och Sydney med mina utbytesvänner. Under min tid i Sydney hann vi med flera coastal walks (Bondi till Coogee är min favorit), Blue Mountains, Royal National Park och många solnedgångar på stranden. Under vårlovet hälsade min bästa vän på, och vi åkte tillsammans med mina utbytesvänner till Cairns för att upptäcka Great Barrier Reef och till Bali för att njuta av bad och indonesisk mat. Det blev även många helgresor för att upptäcka platser som Jervis Bay, Newcastle, Tasmanien och en surfing, och seglingsresa. Jag gjorde nästan alla mina resor med olika vänner jag träffade på utbytet, vilket var jättekul eftersom vi alla ville upptäcka så mycket som möjligt av Australien.



*Bilder från resor*

### **Hållbarhet**

Hållbarhet, eller snarare bristen av hållbarhet i Australien, var något jag pratade mycket med mina europeiska utbytesvänner om. Det är väldigt svårt att resa runt i Australien utan en bil. Tågen är inte heller speciellt miljövänliga, då de flesta av dem inte är elektrifierade, och tar väldigt mycket längre tid jämfört med samma sträckor hemma. Detta är väldigt synd, och något jag hoppas att landet i stort jobbar för att förbättra i framtiden. Det ska dock sägas att kollektivtrafiken i Sydney funderar utmärkt, och definitivt är ett mer hållbart val, men så fort man behöver åka till andra städer blir det svårare.

### **Rekommendationer och övriga reflektioner**

1. Förbered dig i god tid! Att hitta rätt universitet, kurser och boende tar längre tid än vad man tror. Dessutom kan det krävas att du sparar en del pengar.
2. Planera resor utifrån årstider tidigt, för att spara pengar och tid som du ska njuta av när du väl är på din destination.
3. Var extra social första veckorna! Det är alltid lättast att träffa folk i början, så gå på mottagningsaktiviteter och ta själv initiativ till att umgås med personer du träffar.