



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Patrik Larsson

VT24

Utbytesuniversitet

Trinity College Dublin, Irland

Utbildningsprogram

Civilingenjör Medieteknik, Interaktiv Medieteknik

Split the G!



Innan avresa

När jag började på KTH hade jag egentligen inga tankar om att åka på utbyte, men ju längre tiden gick och ju fler man snackade med som målade upp en sån förväntan och längtan till utbytet gjorde det svårt att inte bli övertygad. Efter första året på KTH var jag, som många andra, också otroligt taggad på vart man skulle kunna hamna.

Anledningen till varför jag sökte utbytesstudier var för att jag ville testa på någonting nytt, bo någon annanstans och utmana mig själv på ett sätt som jag inte gjort förut. Att åka någonstans helt själv lät både läskigt och otroligt kul. Någonting som motiverade mig var att man skulle träffa så många olika människor från så många olika ställen, och att de skulle bli ett minne för livet.

Anledningen till att valet föll på Irland och Trinity College var egentligen två saker. Dels ville jag inte göra det onödigt svårt för mig själv till vardags, och ville därför åka till ett engelsktalande land där jag mer eller mindre inte behövde tänka på att språket skulle vara ett hinder. Jag tänkte både på USA och Australien som andra alternativ men bestämde mig

tillslut att det var lite för långt bort och Trinity College som universitet talade verkligen till mig. Trinity grundades redan på 1500-talet och därför finns det många riktigt coola byggnader och den allmänna känslan på campus kändes svårslagen. Dessutom ville jag testa musik- och pubkulturen som finns i Irland och Dublin. Men mina största förväntningar var egentligen att jag skulle hitta ett roligt och skönt gäng att hänga med under mina månader i Dublin!

För att komma till Trinity behövdes en del praktiska saker lösas. Dels behövde man komma in på och få sina kurser godkända från KTH vilket var en svårare process än vad jag först tänkte mig. Sen återstod också problemet med boende, Dublin har en supersvår situation med boende där priserna är väldigt höga för det man får. Är man dock ute i god tid - som jag inte var - löser det sig bra. Är man inte det, så löser det sig ganska bra ändå! I och med att Irland är med i EU behövdes inget visum eller annat resedokument för att komma in i landet, det var bara att köpa en biljett och åka vilket var väldigt skönt.

Ankomst

Jag kom fram till Dublin cirka 1.5 vecka innan skolan började och ca 3 dagar innan "Orientation" skulle börja. Det visade sig passa rätt bra för mig då det gav mig några dagar att sätta upp mig i mitt boende och kunna utforska staden lite innan allt började. Orientationen var mindre uppstyrd än jag hade förväntat mig, det var 3-4 föreläsningar om den irländska kulturen, studier på trinity och tips på hur man skulle leva i Dublin och några event där vi utbytesstudenter kunde träffas och lära känna varandra. Eventen var superbra tillfällen att hitta folk att hänga med, tips är att föreslå att de som vill kan hänga med till en pub efteråt! Där hittar man ganska enkelt folk med liknande intressen och stämningen är mer avslappnad! Man märker också väldigt fort att alla som valt att åka på utbyte sitter i samma sats, och alla vill träffa och prata med så många som möjligt! Det enda jag tyckte kunde förbättras var egentligen att det borde vara fler planerade tillfällen som dessa.

Ekonomi

Det enda stipendiet jag fick under mitt utbyte var Erasmusstipendiet som delas ut till alla som gör sina utbytesstudier inom EU. Utbetalningen av stipendiet sker i två omgångar, 70% får man innan man kommer till utbytet och resterande 30% efteråt. Stipendiet var helt klart välkommet men man kan inte räkna med att stipendiet kommer att täcka så mycket av alla kostnader man kommer att ha i Dublin, speciellt då hyrorna är väldigt höga. Däremot är livsmedel och mycket annat billigare i Irland än i Sverige vilket gör att man kan spara ganska mycket på att planera sina veckor med matlådor och liknande. Utelivet var något dyrare än vad jag hade förväntat mig, fortfarande billigare än Stockholm men inte med så mycket som jag trott. En del av detta skulle man dock kunna skylla på att Euron var väldigt stark gentemot Kronan under just min tid i Dublin. Har man tur kan nog Dublin vara en väldigt prisvärd stad att bo i om man bortser från boendepiserna.

Boende

Jag var ganska sent ute med att söka bostäder vilket inte är att rekommendera, men jag tyckte det var väldigt svårt att signa upp mig på ett boende utan att ha sett det med mina egna ögon vilket gjorde att jag sköt på det så länge. Trinity erbjöd bostäder men de allra flesta var redan allokaterade och vad vi märkte när vi väl var där var att studenter från utanför EU måste haft någon sorts förtur på dessa boenden. När jag väl satte mig in i processen hittade jag min bostad genom en facebook-grupp "Svenskar i Dublin" där jag kom i kontakt med en svensk kvinna vars mans familj hyrde ut ett hus exklusivt till studenter i den södra delen av Dublin.

Huset låg ungefär 25 minuter från Dublin "city centre" med deras spårvagnssystem, ett ganska behagligt avstånd som inte var alltför långt. Jag hade önskat att jag bodde närmare stadskärnan eftersom jag inte kunde promenera in till skolan där jag bodde, men fördelen var att jag jämfört med många av mina vänner bodde i ett komplett hus med fin trädgård och stort utrustat kök i ett väldigt fint bostadsområde. I huset bodde jag tillsammans med 3 andra studenter, vilket också var något jag letade efter. Några av mina vänner bodde som inneboende hos en familj vilket enligt dem var mysigt, men saknade lite av den friheten i alla fall jag letade efter i mitt boende. De andra studenterna jag bodde med var jättetrevliga och vänliga, men eftersom de alla studerade på ett annat universitet i Dublin gjorde det att vi inte hängde så mycket utanför helgerna.

Jag betalade €700 per månad för mitt rum på ungefär 8-10m² med en deposition på samma belopp som jag fick tillbaka vid utflytt. För rummets storlek och generella skick skulle jag säga att det är väldigt dyrt, men just nu är detta situationen i Dublin och några av mina vänner från skolan som också bodde i hus kunde betala €800-900 för ungefär samma typ av boende, så på det sättet hade jag ganska tur. Men är man intresserad av ett utbyte i Dublin är dessa kostnader man måste räkna med.

Universitetet och studierna

Trinity College är det högst rankade universitetet i Irland och ligger bland topp 100 i världen. De erbjuder en stor mångfald av utbildningar men är mest kända för traditionella discipliner som litteratur, historia, juridik och psykologi. Jag tyckte att man märkte att Trinity inte var en riktigt teknisk högskola då deras undervisning inom Computer Science till exempel inte var lika effektiv och tydlig jämfört med KTH. Undervisningen var på engelska vilket inte skilde speciellt mycket från undervisningen på KTH, kanske dock att föreläsarna var generellt lite bättre på engelska vilket gjorde det enklare att förstå även med deras olika dialekter.



Skolan grundades redan på 1500-talet och har därför många väldigt fina byggnader och en svårslagen historia som man nästan kan ta på när man rör sig på campus. Platser där vi oftast pluggade på var flera bibliotek, en sal exklusiv för *Postgraduate* studenter och såklart någon av de olika gräsmattorna ifall man bara behövde läsa. Campuset är fylld av växtlighet och stora gräsmattor där man kan sitta och äta lunch eller ta det lugnt mellan föreläsningar eller tutorials. Överlag en otroligt vacker skola som jag verkligen rekommenderar att man ska besöka även om man inte är i Dublin för ett utbyte!

En vanlig dag för mig startade med att åka spårvagn in till stoppet *Dawson Street* som låg ungefär 30 meter från en av ingångarna till campus. Därifrån promenerade man genom det fina campuset till sin föreläsning eller tutorial. Lunch brukade vi oftast äta i matsalen som fanns på campus men om det var fint väder letade vi efter en plats i solen nästan var som helst på campus, men helst någonstans på gräsmattan! Vi brukade sitta tillsammans i biblioteket för att umgås och plugga till ungefär 16-17 på eftermiddagen för att sedan när skoldagen var slut åka hem, äta och lämna våra väskor för att sedan mötas upp på någon pub i stadskärnan där vi hängde resten av kvällen.

Kurser

Konkurrensen bland utbytesstudenter till kurserna på Trinity var otrolig, vid första ansökningstillfället blev jag endast antagen till en computer science kurs av 5 som jag sökte. Detta var rätt problematiskt då det krävs av Trinity att man läser minst 50% av de totalt 30 ECTS på den skola man kommit in på, i mitt fall *School of Computer Science & Statistics*. Detta var något som många av mina vänner också märkte vilket ledde till att vi spenderade ganska mycket tid veckan innan kurserna startade med att prata med *Academic Registry* som skötte den administrativa delen av utbildningen. Ifall det skulle strula för någon som åker dit i framtiden skulle jag starkt rekommendera att prata med dem så fort som möjligt då de är väldigt hjälpsamma och kan se vilka kurser som är fulla och inte, och kan därför lägga till dig på kurser manuellt.

Jag valde också att söka till *Trinity Business School* för att bredda mitt utbyte lite. De kurser jag tillslut läste var dessa:

CSU44098 - Group Design Project 10 ECTS

Denna kurs var ett enda stort projekt där vi i grupper om 4-7 studenter fick fria händer att designa och utveckla ett interaktivt system. Kursens fokus var egentligen inte utvecklingen i sig, utan processen att gå från idé till prototyp, och detta skulle göras enligt den agila metoden *Scrum*. Detta var den roligaste kursen enligt mig, men krävde ganska mycket tid men om man är intresserad av denna typ av utveckling så rekommenderar jag denna kurs starkt. Plus i kanten är att den var 10 ECTS och kunde tillgodoräknas som villkorligt valbar för mig på masterprogrammet Interaktiv Medieteknik på KTH.

STU33005 - Information Systems 5 ECTS

Den här kursen var en av anledningarna till att jag kände av att Trinity inte var en teknisk högskola primärt då hela upplägget på kursen var väldigt rörig. Dessutom var föreläsaren ganska oklar med föreläsningarna vilket gjorde att uppfattningen om vad informationssystem faktiskt var varierade väldigt mycket mellan oss studenter. Dock hade kursen relativt enkla moment för att klara sig, ett grupparbete där vi skulle skriva blogginlägg om olika informationssystemens påverkan på samhället och en lång uppsats om ett område inom informationssystem.

CSU34041 - Information Management II 5 ECTS

Denna kurs handlade främst om SQL och databaser vilket jag tyckte var väldigt intressant och bra att lära sig då vi inte riktigt kommer in på dessa ämnen under den kandidatutbildning som jag läst på KTH. Tyvärr var denna kurs också ganska rörig rent administrativt där till exempel instruktioner till uppgifter som skulle göras under kursens gång ändrades fram och tillbaka för att de var oklara.

BUU33690 - Social Entrepreneurship 5 ECTS

Detta var en av de två businesskurser jag valde att läsa under mitt utbyte. Denna kurs handlade om entreprenörskap för samhällets bästa, till exempel hur man utformar ett företag som försöker lösa eller underlätta ett samhällsproblem samtidigt som det är finansiellt hållbart. Jag tyckte kursen var väldigt givande och jag fick ett större perspektiv på vad entreprenör kan vara!

BUU33603 - Ecological Innovation 5 ECTS

Denna kurs var ganska lik *Social Entrepreneurship* på det sättet att det var samhällsproblem i fokus. Det som skilde dessa kurser åt var att i denna kurs presenterades vi med nya modeller och metoder för innovation, medan den andra kursen var mer traditionellt lagd med många beprövade metoder och modeller som används i en ny kontext. Jag uppskattade även denna kurs väldigt mycket.

Staden och landet



Dublin är enligt mig en fantastisk stad att bo i. Människorna i Dublin är jättehärliga, snälla och pratglada vilket gör att man som lite halvbyg svensk enkelt kan dras med i stämningen i staden och framförallt på pubarna. Pub- och musikkulturen i Dublin och Irland var en av de stora anledningarna att jag valde Trinity och jag blev inte besviken. Det som är så otroligt är att det enligt mig inte riktigt finns en "dålig" pub i Dublin, man kunde gå vart som helst och alla pubar hade mycket folk, trevliga människor och oftast är det en duktig livemusiker som spelar i bakgrunden. Denna känsla och atmosfär är nog det jag kommer sakna som mest av Irland och Dublin.

Musikkulturen syns inte bara på pubarna utan ifall man är ute och går i staden, speciellt på helgerna, så hör man alltid en gatumusikant spela nästan oavsett

vart man är. Det är ingen idé att ha på sig hörlurar i Dublin.

Men det finns mer till Irland än Dublin. Under utbytet var vi på många utflykter till andra städer som till exempel Cork och Galway. De är också jättemysiga städer som är mycket mindre än Dublin men har samma "irländska" känsla och många bra pubar! På vägen till dessa städer ser man också väldigt fin natur och stora gröna grässlätter som inte alls finns i Sverige.

Jag skulle säga att den största och mest påtagliga skillnaden i Irland är att de kör på andra sidan av vägen. Detta tog ett bra tag att vänja sig till men jag kände inte ens i slutet av utbytet att jag var helt säker när man skulle gå i staden i och med att jag alltid var tvungen att fokusera när jag skulle gå över gatan. Men den största kulturkrocken, om man kan kalla det det, var att alla var så pratglada. Detta var dock inte alls ett problem utan bara skönt och trevligt som utbytesstudent i ett främmande land och stad.

Fritid och sociala aktiviteter

Som jag skrivit tidigare var jag och mina vänner jag träffade på utbytet väldigt intresserade av pubkulturen i Dublin och vi var frekventa besökare på pubar över hela staden. Ofta efter vi hade pluggat färdigt begav vi oss av mot någon pub och spenderade kvällen där för att hänga. När vi inte var på pubarna försökte jag ofta träna eller bara ta det lugnt hemma. Jag köpte ett gymkort på skolan för att kunna gymma där men märkte ganska fort att det var väldigt mycket människor och därför otroligt trångt vilket gjorde det svårt att hålla sig motiverad.

Jag och mina vänner lyckades få tag på biljetter till Trinity Ball som är en festival som anordnas på campus och är ett av Europas största studentevenemang! Alla klär upp sig i finkläder och många bra up-and-coming artister spelade hela natten.

På helger försökte vi hitta på så mycket grejer som möjligt, till exempel åka till en annan stad, gå på museum eller andra attraktioner som finns i staden. Vi gick bland annat på Guinness Storehouse och Teeling Distillery som jag tyckte var riktigt coolt. Guinness Storehouse var som ett museum över den svarta dryckens historia, hur den tillverkas och hur man gör en "perfect pour". Teeling Distillery är det första självständiga whiskydestilleriet på många år som producerar whiskey i Dublin. Där gick vi på whiskeyprovning och fick veta många intressanta historier om whiskeyproduktionen i Irland och dess konkurrens med den skotska whiskeyn!

På våra utflykter besökte vi bland annat Cork, Galway och Belfast och såg sevärdheter som till exempel Cliffs of Moher som enligt mig var den coolaste upplevelsen jag varit på i Irland. Vi lyckades pricka in en perfekt dag där solen sken och precis när vi skulle åka så började det ösregna, en väldigt cool scen att se i regnet men bara i några få minuter. När man är vid Cliffs of Moher blir man mött av vindar som man aldrig har känt förut, man kunde stå och luta sig mot vinden.

Hållbarhet

Jag skulle säga att jag blev positivt överraskad av de intryck av hållbarhet jag möttes av i Dublin och på Trinity. Businessskolan hade rebrandat sig själva med mottot "changing business for good" där mycket av utbildningen ska fokusera på att förändra systemen som är i bruk nu till en mer inkluderande och hållbar framtid. Det var även "småsaker" som stod ut jämfört med Sverige. Till exempel såldes inga to-go muggar på caféerna på campus utan man betalade en €2 deposition på en lånemugg som man sedan fick tillbaks när man lämnade tillbaka muggen. I Irland är det också väldigt många sociala företag som finns till för att hjälpa lösa samhällsproblem och hjälpa utsatta människor.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Det jag skulle rekommendera ni som funderar på att göra utbytet i Irland på Trinity College är: Gör det! Det är en fantastisk stad där man träffar otroliga människor. Se bara till att börja titta på boenden tidigt och jag skulle tipsa om att bo på studentboenden nära stadskärnan. De byggnaderna är perfekta för studenter med biorum, festlokaler och allmänna ytor där man kan hänga!