

**RESEBERÄTTELSE**

Namn

År och termin för utbyte

Annika Fredin

VT24

Utbytesuniversitet

Singapore Management University

Utbildningsprogram

Industriell Ekonomi, Masterspår Maskininläring

Utbytestermin vid Singapore Management University

Innan avresa

Beslutet att söka SMU till utbytet kom ganska enkelt till mig. Jag visste att jag ville åka någonstans långt bort, helst Asien, eftersom jag aldrig hade varit i den delen av världen förut. Jag sökte mig till lite olika ställen i Asien, bland annat Japan och Hong Kong. Jag visste att jag var ganska taggad på Singapore eftersom jag hade hört bra saker från andra studenter, så jag blev väldigt glad när jag blev accepterad till SMU.

Ansökningsprocessen gick relativt smidigt, eftersom både KTH och SMU gav en del stöd. SMU skickade tydliga instruktioner och deadlines för visumansökningen. Det enda som jag minns var lite krånglig med ansökan till SMU är att jag behövde bevis på att jag kan engelska, men det kunde min internationella koordinator skriva åt mig.

De två saker som var viktigast att fixa själv innan avresa var vaccinationer och boende. Jag tog alla mina vaccin på Vaccindirekt, de hade ganska bra rådgivning angående vilka vaccin som behövdes. Boende sökte jag tillsammans med några andra KTH studenter som jag lärde känna genom en kompis. Det var ganska svårt att hitta boende inom vår budget, men som tur fick vi kontakt med en mäklare genom en äldre student som hade varit i Singapore, så vi lyckades till slut hitta något som passade oss.

Ankomst

Jag åkte till Singapore redan den 1e Januari, eftersom SMUs upprop skedde redan en 3e. Det betydde att jag inte kunde skriva mina tentor hemma på KTH, men som tur hade jag valt kurser utan tentor, förutom en kurs där tentor var muntlig och professorn godkände att det kunde göras på distans i förväg.

SMUs mottagning bestod av en introdag där vi mestadels fick sitta i ett rum och lyssna på en presentation om SMU, och en valfri city-tour, som dock kostade extra. Det fanns alltså inget fadderprogram eller liknande. Däremot var alla utbytesstudenter ganska taggade på att hitta nya vänner, så det var inget problem att hitta någon att snacka med.

Ekonomi

För mig var det absolut mest skräckinjagande med att åka till Singapore kostnaden. Det stämde – landet är ganska dyrt. Dock går det absolut att överleva, speciellt om man är van vid Stockholm, som också är ganska dyrt.

Första tipset är att söka stipendium. Jag fick ASEM-DUO stipendiet, vilket jag fick reda på genom KTH. Men det finns massor med stipendier, både utbytes- och icke-utbytesrelaterade, som man kan

söka. Sedan sökte jag även utökad CSN för den terminen jag pluggade, vilket jag skulle säga var absolut nödvändigt. Till sist jobbade jag också några timmar på distans varje månad för att tjäna lite extra. (Tänk på att det är strikt förbjudet att jobba i Singapore när du har studentvisum, om du vill ha extrajobb måste det alltså vara distansarbete på ett svenskt företag).

Min dyraste utgift var hyran, som låg på ca 8500kr (vi betalade 5500SGD för fem personer). Transportkostnader förändrades lite varje månad, eftersom jag betalade per resa, men jag vill minnas att utgifterna liknade vad jag brukar betala för SL biljetten. Livsmedel är ganska dyra i Singapore, däremot är det billigare att koka ute – det går t.ex. att hitta mat på Hawker Centers för 3-4SGD. Samma gäller utekvällar, egentligen tenderar Singapore till att vara dyrare än Stockholm (10-12 SGD för en öl), men det finns vissa ställen som serverar öl för 4SGD (ett tips är pressure hour på Lion Brewery i Chinatown, där det serveras gratis öl i en timme). Dagsaktiviteter kostar ungefär lika mycket som i Stockholm, och det går absolut att hitta studenterbjudanden på t.ex. museer och liknande.

Boende

Jag bodde tillsammans med 4 studenter från KTH, som jag alltså träffade innan vi åkte i väg. Vi bodde i ett condo-komplex som heter Normanton Park, som vi hittade genom mäklaren som jag nämnde ovan. Lägenhet bestod av 2 sovrum, en ”study”, vilket var ett väldigt litet rum som i princip bara en enkelsäng fick plats i, ett vardagsrum och kök, och två badrum. Det är ganska vanligt att utbytesstudenter i Singapore delar sovrum för att spara på kostnader, men jag vet att det absolut går att hitta rum i kollektiv eller korridor ifall man inte vill dela.

Jag kan varmt rekommendera vårt boende. Fastän det var ganska litet för 5 pers var det väldigt fräscht och hade ett jättefint utomhusområde med pool och gym som ingick i hyran. Läget är ganska nära NUS (ca 20-30min promenad till medical school), dock tog det 30-40 min bussresa att åka in till SMU och stan.

Universitetet och studierna

SMU är något mindre än KTH och erbjuder mest business-relaterade kurser. Jag skulle säga att universitetet kan jämföras lite med Handels här i Stockholm. Som tur ebjuder SMU även en computer science utbildning, så som Indek student med datainriktningen funkade skolan perfekt för mig.

Jag upplevde att utbildningen var ungefär på samma nivå som KTH kunskapsmässigt. Däremot är undervisningen på SMU mycket mer interaktiv än på KTH, vilket gjorde att det blev lättare att prestera för mig personligen. Klasserna är ganska små (maximalt 45 pers tror jag), och närvaro på föreläsningar är obligatoriskt. Jag tyckte att professorerna var mycket engagerande, vilket gjorde att även de mer tråkiga föreläsningarna blev lite mer intressanta.

Jag valde kurser som var projektbaserade, så jag behövde endast skriva en tenta. Jag skulle säga att examinationsmomenten liknade svårighetsgraden på KTH, dock upplevde jag att de programmeringskurser som jag tog var lite enklare än de jag har tagit på KTH.

Kurser

Jag hade två obligatoriska kurser (båda indek-kurser som alla masterprogram läser):

ME2323 Research Frontiers in Industrial Management → FNCE 313 Financial Innovation, Decentralized Finance and blockchain.

ME2324 Strategic Management in Technology Shifts → MGMT236 Managing strategic change and digital transformation.

Sedan läste jag även två valfria kurser:

CS426 – Agent Based Modeling & Simulation

CS463 – Computer Graphics and VR

Jag kan rekommendera alla dessa. Dock är ABMS kursen väldigt fokuserad på ett program som heter Netlogo, som jag aldrig har använt på KTH. Det är en introkurs så man behöver inte kunna något om Netlogo i förhand, men jag vet inte hur mycket användning jag kommer få av det i framtiden.

Staden och landet

Jag tyckte väldigt mycket om Singapore. Landet är väldigt rent och säkert, och det är väldigt enkelt att ta sig runt. Eftersom Singapore, jämfört med resten av Sydostasien, är ganska västerländskt, upplevde jag inte riktigt några stora kulturkrockar. Mycket är digitaliserad, och det går att betala med kort på de flesta ställen. Dock kan det vara bra att ha 15SGD i plånboken till street food osv.

Singaporianer är lite som svenskar – de är trevliga men skulle inte direkt gå upp till en främling och börja småprata. En liten kulturkrock som jag upplevde är att Singaporianska studenter pluggar mer än svenska. Ofta kunde min projektgrupp till exempel boka in ett möte kl 22 en lördagkväll (fick inte OB för det ☹).

Fritid och sociala aktiviteter

Singapore Management University erbjuder diverse klubbar – allt från sport till teater och kultur, men jag valde att utforska landet på egenhand istället. Det finns massa att se i Singapore – allt från museer till night safari till sandstränder. På helger tyckte jag om att lägga mig på palawan beach på Sentosa island, eller strosa runt på stan och testa olika matställen. Singapore är känd för sin matkultur, framförallt så kallade "Hawker centers" där olika stånd serverar mat från diverse kulturer.

Det jag rekommenderar mest är att resa runt. Flyg till t.ex. Thailand eller Bali är relativt billiga, och till Malaysia går det till och med att åka bus. Eftersom Singapore är ett väldigt litet land, och det skiljer sig ganska mycket från resten av Sydostasien, så det är absolut värt att åka utomlands och uppleva andra kulturer. Jag åkte till Thailand, Bali, Malaysia, Filippinerna, Hong Kong, och Vietnam. Vietnam var min absoluta favorit!

Hållbarhet

Jag skulle säga att min vardag var ungefär lika hållbart som min i Sverige. Jag åkte bus till skolan, de flesta ställen uppmuntrade sopsortering osv, och undervisningen vid universitet innehöll några moment kring hållbarhet. Det enda märkvärda hållbara jag gjorde var att åka bus till Kuala Lumpur istället för att flyga, vilket jag kan varmt rekommendera. Det är mycket billigare och mycket mer bekvämt än att flyga, och dessutom kunde vi stanna i Malacca (en väldig fin liten stad) på vägen dit.