



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Elias Schuhmacher

VT24

Utbytesuniversitet

University of Illinois Urbana-Champaign

Utbildningsprogram

Civilingenjör Industriell Ekonomi

Min utbytestermin i Illinois, USA

Innan avresa

Redan när jag började på KTH var jag intresserad av att göra en utbytestermin. Jag fick höra att nästan hälften av eleverna i vårt program gör ett utbyte under sin studietid och jag hörde också många roliga historier från folk som precis kommit hem från utbyte. Efter att studierna börjat känns lite långtråkiga framåt fjärde året här på KTH bestämde jag mig därför för att också åka på en utbytestermin. En perfekt chans att testa på att bo i ett annat land samtidigt som man fortsätter studierna i full takt!

Då mina språkkunskaper är något begränsade bortsett från engelskan så fick det bli ett engelskspråkigt land, eftersom jag helst ville kunna prata med människorna i landet. Efter att ha läst lite olika reseberättelser föll valet till slut på USA.

Inför utbytet var det en hel del som behövde fixas. Att få visumet krävde mycket pappersarbete samt besök på den amerikanska ambassaden här i Stockholm. Som många andra sagt tidigare så är mitt främsta tips att börja så tidigt som möjligt, eftersom det kan ta tid att få tag på vissa av de dokument som krävs (personbevis/passfoton/intyg från KTH m.m) Amerikanerna kräver även ett bankkontoutdrag från din bank som visar att du har minst 115 000 kr på ditt bankkonto för att beviljas visum. Detta måste vara likvida medel, fonder eller andra värdepapper accepteras ej, vilket du måste vara beredd på. Utöver visum krävs läkarintyg på alla vaccinationer du tagit. I mitt fall behövde jag en påfyllnadsdos av ett vaccin, men fick möjligheten att ta den kostnadsfritt på universitetet i USA efter att jag anlät.

Ankomst

Tillsammans med en klasskamrat som också skulle till samma universitet så anlände vi till USA i början av januari. Vårt värduniversitet hävdade flera gånger att vi behövde infinna oss senast en vecka innan terminsstart, därmed förväntade vi oss någon form av mottagningsaktiviteter. Väl där hade vi dock bara en kort genomgång på zoom, och staden i övrigt var i princip helt tom på studenter. Med en vecka kvar till skolstart fick vi mycket tid till att utforska den lilla studentstaden, som gav ett ganska lugnt men mysigt intryck. Vintern var kallare än i Sverige, och temperaturen sjönk ofta ner till minus 20 grader, vilket gjorde det lite obekvämt att gå överallt, men som tur fanns det kostnadsfria bussar för alla studenter.

Även om vi inte hade någon mottagning innan skolstart så var alla utbytesstudenter tvungna att läsa kursen ENG 398 Design Your Experience under första hälften av terminen. Det var ett bra sätt att lära känna andra utbytesstudenter, och vi fick en hel del praktisk information angående studierna på universitetet samt livet i USA generellt.

Ekonomi

Kostnadsläget var aningen dyrare än Sverige. I matbutikerna kostade de flesta varor kanske runt 20–30% mer än vad jag vanligtvis betalar hemma i Sverige, men det kändes ändå överkomligt. I samband med utbytet tillkommer dock en hel del kostnader som du måste vara beredd på. Visumet gick på runt 5000kr. Skolan kräver också att man betalar deras dyra sjukförsäkring (trots att vi redan är försäkrade via KTH och kammarkollegiet). Tillsammans med några andra olika "fees", bland annat "health service fee" och "transportation fee" så landar det på totalt ytterligare ungefär 13 000 kr. Kändes som att de var experter på att hitta på olika fees för saker och ting. Tack och lov behöver vi dock inte betala tuiton vilket vanligtvis landar på runt 150 000 kr per termin för de amerikanska studenterna. Detta täcktes av KTH och utbytesprogrammet.

Jag tog merkostnadslån från CSN för att få cirka 3000kr i månaden extra. Det hade dock förmodligen gått bra även utan merkostnadslån, men med tanke på att terminen är lite kortare (och därmed en månad mindre med CSN) så jämnade det ut sig genom merkostnadslånet. Jag rekommenderar också starkt att söka alla möjliga olika stipendier du kan hitta! Utöver resebidraget på 6000kr från KTH som i princip täckte hela flygbiljetten så finns det en hel del andra stipendier att söka. KTH har en lista med stipendier anslutna till KTH där det enda du måste skicka in ofta är ditt meritvärde. Det finns även många privata stiftelser som ger ut stipendier. De har alla lite olika krav men har du höga betyg och nämner att du ska på utbyte så har du god chans att få rätt mycket pengar. Självt fick jag hyfsat stora summor och kostnaden för sjukförsäkringen täcktes av bland annat av Dr. Felix Neuberghs Stiftelse. Se till att söka så många som möjligt!

Övriga spartips i Champaign är att handla mat på någon av de tre Aldi butikerna som ligger lite utanför stan, där priset är ungefär hälften jämfört med matbutikerna på Campus.

Boende

Universitetet hade ett "Housing board" där de amerikanska studenterna som skulle åka iväg på en utbytestermin kunde annonsera ut sina lägenheter för uthyrning i andra hand. Hyrorna varierade ganska mycket beroende på lägenhet, allt från 500\$ till 1100\$ i månaden. Till skillnad från Stockholm verkade det dock vara praxis att förhandla om hyran med den ursprungliga hyresgästen och således betala mindre hyra i andrahand än vad personen själv betalar, eftersom deras lägenhet annars bara hade stått tom. Jag och min kompis hittade ett tvillingpar som skulle åka till KTH på utbyte och vi hyrde deras rum i Champaign i andra hand för 600 \$ i månaden (inkl. Utilities). Gångavstånd till universitet var ungefär 15 minuter.

Det vanligaste upplägget var att man hade kontrakt på ett enstaka rum i en lägenhet med tre/fyra rum och delat kök + ett eller två badrum. Ungefär som att bo i korridor, fast med färre människor. Detta var kul eftersom man lär känna sina roommates väl, och vi hade turen att bo med två jättetrevliga amerikanska studenter! Det märktes dock att vårt boende var bland de billigaste, och boendestandarden var lägre än vad jag är van vid från Sverige. I mitt rum läckte det in regnvatten och det växte mögelsvampar i taket. Hyresvärderna tycktes inte vilja åtgärda problemet förens jag skickade ett officiellt klagomål till myndigheterna i staden, som hotade hyresvärderna med böter. De lite dyrare lägenheterna vi besökte var dock riktigt fräscha och hade ibland tillgång till pool, takterrass och gemenskapsrum. Dessa låg dock närmare 900-1000\$ i månaden.

Universitetet och studierna

Universitet har runt 50 000 studenter och utbildningar inom alla möjliga olika ämnen, inte bara ingenjörstudier. Upplägget på kurserna var lite olika från kurs till kurs. De computer science kurser vi läste var väldigt lika upplägget på KTH med föreläsningar och läxor/labbar. Andra kurser var mer lika gymnasiet där undervisningen gavs i ett litet klassrum på runt 30 personer. Undervisningen blev då lite mer personlig och lärarna kunde bland annat namnen på alla elever och bjöd ibland också på kakor och bullar, vilket var väldigt trevligt! En skillnad från KTH var att i vissa av kurserna så togs det närvaro varje lektion, och en betydande del av betyget kunde fås bara genom att dyka upp på

lektionerna. Generellt så räckte det ofta att bara göra läxorna för att få godkänt i en kurs, och tentorna har alltså inte lika stor vikt som på KTH. Med alla läxor i åtanke blev det totalt lite mer jobb än vanligt, men också ganska mycket lättare att få godkänt, samt lätt att få höga betyg.

Kurser

Jag läste följande kurser som alla blev tillgodoräknade (förutom ENG398):

CS443 - Reinforcement Learning	→ EL2805 - Förstärkande inläring
CS 412 - Introduction to Data Mining	→ ID2222 - Data Mining
TE 462 - Leading Sustainable Change	→ ME2324 - Strategisk Ledning vid teknikskiften
TE 565 - Technol Innovation & Strategy	
+	→ ME2323 - Forskningsfronter inom industriell ekonomi
TE 466 - High-Tech Venture Marketing	
ENG 398 - Design Your Experience	

Staden och landet

De amerikaner vi stötte på var alla väldigt trevliga och lätta att prata med. Av någon anledning tyckte alla att det var supercoolt att man var en utbytesstudent och de ville gärna ta med en på olika roliga aktiviteter. Staden kretsade i princip bara kring universitetet och de flesta som bodde där var studenter. Det fanns ett flertal barer/klubbar längs huvudgatan där det ofta var mycket liv under veckans alla dagar. Många av de yngre studenterna var i princip ute och festade varje dag. Generellt var stämningen väldigt "laidback", och då cannabis var legaliserat i Illinois så var många studenters favoritfritidssyssla just detta.

Just i Illinois och Champaign så var landskapet i övrigt rätt trist. Hela staten bestod av majsält och var helt platt. Under vår tid i USA passade vi dock på att besöka lite olika ställen, såsom Chicago, México och vi gjorde även en lite längre roadtrip genom nationalparkerna i Kalifornien.

Fritid och sociala aktiviteter

Universitetet hade ett stort utbud på olika aktiviteter! Det fanns massvis med olika föreningar och evenemang att delta i, allt från hikingresor och matlagningskurser till olika sporter. Mycket mer än hemma på KTH. Alla studenter fick även tillgång till skolans gym som förutom själva gymmet hade simhall, basket-, badminton- och tennisplaner. Sport var en stor del av collegelivet och under vårterminen var det främst basket som var i säsong. Vi kollade på några matcher på stadion i staden vilket var en kul upplevelse! Vi såg även amerikansk fotboll och superbowl, dock verkade säsongen för den amerikanska fotbollen vara främst under höstterminen.

Under springbreak åkte vi tillsammans med några andra utbytesstudenter till Cancùn i Mexico.

Hållbarhet

När det kommer till hållbarhet kände man tydligt att USA lågt ganska långt bakom Sverige i sitt hållbarhetstänk. Sopor sorterades sällan och det var svårt att ta sig någonstans utan bil. I Champaign fanns det som tur var gratis bussar för studenter, men ville man ta bussen till någon av de större matbutikerna i utkanten av staden tog det ofta runt 2 timmar, jämfört med en 15 minuters bilresa.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag rekommenderar alla att åka på utbyte och tycker att USA var ett perfekt land för detta. Det kan kännas krångligt att få till allt med kurser/boende i början men som vår internationella koordinator på KTH sade så löser sig allting till slut på något vis, vilket det också gjorde!