



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Sara Wollberg

2024 VT

Utbytesuniversitet

Universitat Politècnica de València

Utbildningsprogram

Interactive Media Technology

Ett utbyte för dig med stort socialt batteri

Innan avresa

Jag sökte utbyte för att uppleva en ny kultur då jag bara hade bott i Stockholm hela mitt liv. Med detta ville jag även lära mig spanska och njuta av sol och värme då det svenska mörkret inte riktigt är min grej. Jag valde just Universitat Politècnica de València, UPV, då min vän åkte dit på utbyte året innan mig. Hon var supernöjd och jag var till och med och hälsade på henne. På mitt besök älskade jag staden och fick även hennes varma ord om skolan. Mina förväntningar på utbytet var att få nya vänner, njuta av värme och sol och förbättra min spanska. Jag var också väldigt nyfiken på att testa studier på ett annat universitet och i ett annat land. En praktisk förberedelse jag gjorde på resan vilket jag var väldigt glad över var att jag tog en spanskakurs på KTH hösten innan jag åkte. Detta gjorde att jag hade bra förutsättningar när jag väl kom ner för att plocka upp språket.

Ankomst

Jag kom till Spanien cirka tio dagar innan skolstarten på UPV, men till Gandía inte Valencia. I Gandía gick jag en intensiv språkkurs arrangerad av Erasmus. Den fungerade som en introduktion för alla nya studenter. Det var här jag skaffade nästintill alla mina vänner som kom att vara under hela utbytet. I Gandía var det 10 dagar av spanskalektioner men även Erasmus-aktiviteter på kvällar och helger, vilket gjorde det till en väldigt rolig start.



Ekonomi

Jag fick Erasmus-stöd innan avresan, och med inga skolvgifter och lägre levnadskostnader än i Stockholm, som mat och restaurangbesök, gick ekonomin ihop bra. Lägenheten var heller inte dyrare än i Stockholm vilket gjorde att den ekonomiska skillnaden för omkostnaderna mellan Sverige och Spanien var nästan obefintlig för min del.



Boende

Jag fick ingen hjälp med boende från universitetet, utan hittade min bostad genom Idealista, som fungerade toppen. Även om det var utmanande att hitta boende, gick det smidigt när jag började i god tid, ungefär sex månader innan utbytet. Det kan låta mycket men det tog faktiskt flera månader, upp mot ett halvår, att väl få bostad så jag rekommenderar att börja i tid. Vi betalade cirka 8000 kr per person och månad för en rymlig lägenhet där vi bodde tre personer. Boendestandarden var bra tyckte jag, med en fin takterrass och städning en gång per månad inkluderad.



Universitetet och studierna

Universitetet var stort. Det var städat, fina lokaler, flera skolcafeér och en trevlig park som gick genom hela universitetet. Undervisningen skilde sig från KTH till mestadels då examinationer skedde löpande under terminen via inlämningar, labbar, presentationer och prov, snarare än en enda tenta. Närvaro var också mycket viktigt och påverkade till och med betyget vilket jag inte var van vid från KTH, men gjorde att jag alltid var på plats. Kurserna var på engelska men övergick ibland till spanska exempelvis när läraren pratade med andra spankstalande elever, vilket gjorde mig glad att jag tog spanskakursen innan jag åkte

Kurser

Jag deltog i en intensiv spanskakurs under introduktionen i Gandía, vilket var mest för att ha roligt och lära känna folk. Under terminen fortsatte jag även att läsa spanska, där fokuserade de mer på att våga prata snarare än att bara lära sig grammatik vilket jag verkligen föredrog. Bland de övriga kurserna var 3D Design and Manufacturing särskilt rolig med mycket CAD-arbete och frihet att välja uppgifter. Däremot var Ethics and Professionalism mindre intressant än väntat, med fokus på lagar

snarare än etik, vilket gjorde det rätt tröttsamt. Fundamentals of Business Management hade fokus på spansk affärsverksamhet, men kändes därmed inte så relevant för framtiden. 3D Printing var en rolig och praktisk kurs som jag var väldigt nöjd med.

Staden och landet

Valencia är en livlig stad med ständiga aktiviteter och firanden, vilket gör att det aldrig är en lugn stund, på gott och ont. Utanför aktiviteter med Erasmus fanns det mycket att göra i staden, och det var enkelt att integrera sig i samhället. Under mars månad är det dock en högtid som heter Las Fallas och här understryks delen "på gott och ont". Las Fallas är en festival som firas i 19 dagar och är absolut konstant festande i dessa 19 dagar. I början var det bara kul och fest men efter första veckan blev det rätt tröttsamt. Fyverkerier varje kväll och höga smällare på gatan varje dag, dag som natt. Det jag brukar säga är att i Sverige behöver man göra en ansträngning för att vara social och i Spanien behöver man göra en ansträngning för att hitta egentid. Det var även kulturkrockar som siesta och öppetider som kändes mer som gissningar än öppetider ofta. Catcalling från äldre män och stirrande människor var också något väldigt ovant och obekvämt. Generellt tycker jag att Valencia är en otroligt social stad och gör det lätt att integreras i, men rekommenderar ett stort socialt batteri.



Fritid och sociala aktiviteter

UPV hade ett stort utbud av sportaktiviteter, och jag tog padellektioner två gånger i veckan, vilket var väldigt kul. Det fanns också många andra sporter att prova på, såg flera fotbollsplaner, tennisbanor och sportcenter bara på campus. Jag gick tyvärr inte på många Erasmus-event då jag var mer på stadens sociala event med de vänner från Gandía, men jag hörde att det var väldigt kul.



Hållbarhet

Alla utbytesstudenter fick ett gratis Metro-kort som gav fri tillgång till all kollektivtrafik som bestod av buss, spårvagn och tunnelbana, detta var otroligt lyxigt. Detta gällde inte bara oss utbytesstudenter utan alla ungdomar under 25 år fick jag höra senare också vilket är så bra. Det fanns även loppmarknader där man kunde köpa kursböcker, inredning och kläder, vilket bidrog till hållbarhet och underlättade för oss studenter.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag rekommenderar starkt att åka till Gandía, där jag träffade de flesta av mina vänner. Ett tips om Gandía dock är att ta med vinterkläder. Det låter ointuitivt men eftersom lägenheterna inte är isolerade kan det bli väldigt kallt, om det är 15 grader ute kändes det som 10 grader inne. Mitt första köp i Spanien var ironiskt nog en filt och ett par tumvantar. Jag rekommenderar även att engagera sig i sporter på UPV, det är väldigt kul och socialt. Att gå en spanskakurs innan eller på UPV är också en bra idé. Inte bara för att integrera sig mer i samhället och göra utbytet roligare utan det är även få utanför universitetet som pratar engelska.