



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Per Hultman

VT24

Utbytesuniversitetet

Technische Universität Wien

Utbildningsprogram

THSSM

En vår i Wien

Innan avresa

Jag sökte utbytesstudier för att jag ville uppleva något nytt, men ändå på armlängds avstånd från Sverige. Jag ville även bättra på min något knackiga gymnasietyska, vilket begränsade mig till antingen Tyskland, Schweiz eller Österrike. Valet föll på Wien då Tysklands terminstider skiljer sig otroligt från Sveriges, samtidigt som jag inte ville känna mig ekonomiskt begränsad vilket man med största sannolikhet hade gjort i dyra Schweiz. Österrike blev därmed det självklara valet, och det ångrar jag inte! Eftersom man åkte inom EU behövdes inga särskilda förberedelser, förutom en del administrativt att fixa från KTH:s och TU:s sida.

Ankomst

Jag anlände till Wien i mitten av februari, ungefär två veckor innan mottagningshelgen arrangerades. Viktigt att tänka på är att man måste närvara på ett informationsmöte för att kunna hämta ut sitt universitetskort och betala en kåravgift på 22 euro, innan man gjort detta kan man inte registrera sig på kurser. Jag hade ren tur att jag bokat ett tidigt morgonflyg samma dag som ett av dessa möten hölls. Speciellt för arkitekt- och stadsplaneringsstudenter är det viktigt att närvara på ett av de tidiga mötena, då deadline för kursval är tidigare än för andra program, samt att man registrerar sig via ett först till kvarn-system med ofta ett begränsat antal kursplatser. Det fanns en del event organiserade av ESN för oss tidigare ankomna studenter, men de flesta jag lärde känna och hängde med efter anlande i tid till mottagningshelgen direkt innan terminsstart.

Ekonomi

Eftersom jag åkte inom Europa fick jag Erasmus-stipendiet samt CSN, där jag även tog merkostnadslånet för att inte behöva snåla när jag var på plats i Wien. Jag klarade mig väldigt bra på detta, då jag i princip hade ett helt vanligt CSN att leva på efter att jag betalat hyran. Generellt skulle jag beskriva prisnivån som något lägre än i Sverige, speciellt i matbutiker som Hofer (Österrikes Aldi). En annan stor bonus gentemot Stockholm är att man kan köpa en terminsbiljett för kollektivtrafiken när man aktiverat sitt studentkort för ynka 75 euro, ett kap jämfört med de 650 kr SL tvingar en att betala varje månad. En sak att tänka på är att Österrike älskar sina kontanter och man kan aldrig vara säker på att man kan betala med kort, speciellt på barer och gatukök. Se till att alltid ha lite kontanter på dig, annars kan man vara rätt körd.

Boende

Att fixa boende var rätt smidigt i Wien. De allra flesta jag träffade på bodde antingen i korridor alternativt i ett WG, dvs i en delad lägenhet med andra studenter. Skolan erbjuder inga egna boenden, men rekommenderar en rad organisationer som hyr ut studentboenden. Jag ansökte om boende i

oktober och fick snabbt ett erbjudande via den statliga organisationen OEAD i det åttonde distriktet. Jag betalade 545 euro för ett eget sovrum med delat kök och badrum med en annan person, vilket fungerade smidigt. Boendestandarden är något lägre, där exempelvis köksfläkt är ett minne blott, men generellt är jag väldigt nöjd med boendet, då jag bara bodde 15 minuter från TU med spårvagnen. Jag rekommenderar starkt att bo i något av distrikten mellan Gürteln och distrikt 1, då dessa är väldigt trevliga och livliga med restauranger och barer överallt och nära till det allra mesta annat staden har att erbjuda.

En viktig sak att tänka på är att man måste lämna in en "Meldezettel", alltså folkbokföra sig i Wien, inom 3 dagar efter inflytt (och göra samma sak då man flyttar ut). Som svensk kändes detta otroligt ålderdomligt, då man inte kan göra detta online utan behöver gå med Meldezetteln man fått från sin hyresvärd till sitt distriktskontor för registrering.

Universitetet och studierna

TU Wien är det största tekniska universitetet i Österrike och har ett liknande programutbud som KTH. Universitets huvudcampus ligger vid Karlsplatz nästan mitt i stan. Generellt skulle jag säga att kvaliteten på undervisningen är något lägre än vad jag är van vid från Sverige, speciellt när det kommer till hållbarhet och strukturen på undervisning. En annan stor skillnad från KTH är att man behöver pussla ihop sitt schema själv samt att man behöver läsa många, men små, kurser samtidigt. Stor tid behövde därför läggas på att få till ett schema utan schemakrockar, vilket kan vara klurigt att få ihop. Speciellt som stadsplaneringsstudent är man något begränsad i vilka kurser man kan läsa på engelska, och med obligatorisk närvaro på i princip alla kurser måste man få till ett schema så fritt från schemakrockar som det bara går. Jag lyckades efter en till korrigeringar att få till ett schema som (i stort sett) fungerade, men många andra Erasmus-studenter jag lärde känna i Wien hade stundtals tre kurser som gick under samma tid. Så var beredd på en dels tricksande för att få ihop ett fungerande schema.

Kurser

Österrikiska studenter läser generellt inte 30 hp per termin, utan ofta mindre då många jobbar på sidan om studierna för att få livet att gå runt. Att få ihop de 30 hp man egentligen behöver kan därför vara svårt då universitetssystemet inte alls är anpassat för att man ska läsa på heltid. Detta gör sig extra tydligt när det kommer till den schemamässiga biten och för kurser på engelska, vilket är ovanliga även på masternivå. Min plan var att försöka läsa 30 hp, men det gick inte ihop, så det slutade med att jag läste 26,5 hp istället. De allra flesta kurser läste jag på skolan för stadsplanering, med en blandning av både kandidat- och masterkurser (nivåskillnaden är även väldigt svår att urskilja i skolans system). Utöver kurser på TU läste jag även en tysk kurs på INNES, något som kostar ca 420 euro, men tack vare KTH:s språkbidrag får man tillbaka denna kostnad. Jag lärde mig att detta var något unikt för KTH, då de andra svenska studenter jag träffade behövde betala denna språkkurs helt ur egen ficka/hade ett mycket lägre maxtak för vad de kunde få tillbaka. Utnyttja den möjligheten!

De kurser jag läste i Wien var:

- Deutsch B1.1 – Abendsprachkurs (6 ECTS)

Klassisk språkkurs som gick två kvällar i veckan i 8 veckor. Denna gick på INNES ett stenkast från TU och jag lärde mig mycket under dessa kvällar. Jättetrevlig lärare och i grupp om ca. 10 andra. De flesta jag lärde känna som inte hade tyska som modersmål läste minst en tysk kurs för att slippa extra schemastrul på TU, och de erbjuder alltifrån nybörjarnivå till avancerad tyska.

- 120.128 Lectures for Future II (2 ECTS)

Kvällskurs som organiserades som föreläsningsserie med två gästföreläsare från både österrikiska universitet som från andra länder varje vecka. En riktigt bred kurs där föreläsningarna handlade om

konsekvenser och möjliga lösningar för global uppvärmning från alla olika aspekter av hållbarhet från experter på respektive ämne som dessutom var engagerade i rörelsen Scientists 4 Future. Den absolut coolaste föreläsningen var Renate Christ, österrikisk medförfattare till IPCC:s rapporter och som var med och mottog Nobels fredspris 2007. Kursen avslutades med ett concept paper, där två föreläsningar skulle flätas samman till en teoretisk studie.

- **164.225 Ecology and Sustainable Development (3 ECTS)**

Kurs med större fokus på kemiska och fysiska konsekvenser av utsläpp, samt EU direktiv som omfattade dessa. Fokuset på EU var ett nytt perspektiv för mig! Kursen hölls som föreläsningsserie med flertalet möjligheter till att skriva den slutgiltiga tentan, vilken examinerades genom ett urval av frågor man tidigare fått givna till sig som instuderingsfrågor. Mycket att trycka in i huvudet inför tentan, men relativt låg arbetsbörda för relativt många ECTS (i TU:s standard åtminstone).

- **260.714 Architecture – Construction – Settlements (2 ECTS)**

En kurs på arkitektursidan med fokus på urbana linbanor som kollektivtrafiklösningar. Intensiv kurs som låg lite överallt i schemat, där slutresultatet var en poster i grupp om två som på något sätt presenterade exempel på denna form av kollektivtrafik.

- **280.970 Planning and Development in Agglomerations (2 ECTS)**

En kurs med en något missvisande titel som fokuserade på flertalet urbana teorier från Global South med seminarier i mars och april. Slutresultatet var en poster i grupp där teorierna på något sätt skulle flätas samman med en fallstudie på någon storstad i the Global South. Rolig kurs, men lite besviken på mina medkursare då de sällan hade läst texterna inför seminarierna, vilket gjorde diskussionerna något haltande.

- **280.968 International Urbanisation (2,5 ECTS)**

Föreläsningkurs om globala utvecklingstrender från hela världen, mest särskilt fokus på Global South. Engagerad huvudföreläsare med intressanta gästföreläsare från olika universitet i Österrike och Tyskland som avslutades med en relativt enkel salstenta där man fick ta med sig artiklar som presenterats under föreläsningar för referenser på tentan.

- **280.812/280.813 Sustainable urban development – Theoretical Approaches/Empirical Approaches (3 + 3 ECTS)**

En dubbelkurs som jag tvingades byta till efter att en annan kurs blev inställd. Resultatet var en gruppuppsats för vardera kurs + presentation av vardera, vilket var mer givande än jag hade trott innan då jag lärde mig mycket om strategier jag aldrig tidigare hört talats om och om stadsplanering i Wien generellt, både i de egna uppsatserna men också från de andra gruppernas presentationer på ämnen som foodsharing och urbana värmeöar.

- **280.A97 Fokus Raumplanung – Approaches for planners from the Global South (3 ECTS)**

En helt ny kurs med zoomföreläsningar där en professor som flytt från Sudan föreläste om den urbana utvecklingen i Sudan, från koloniala tider och dess arv för planeringen idag och den krigssituation landet nu befinner sig i och dess konsekvenser för människors liv. Väldigt intressant och även nedstämmande kurs, med tanke på situationen i dagens Sudan, med många nya perspektiv från en annars akademiskt lite diskuterad del av världen och aktiva diskussioner med andra kursare. Kursen examinerades genom en uppsats och presentation av poster.

Jag skulle även läst färdigt kursen **280.969 Integrated Regional Development in Developing Countries (3,5 ECTS)**, men då denna var en blockkurs som enbart gick i april och enbart heldagar, vilket innebar det att jag missade för mycket (pga andra kurser) för att få göra den slutgiltiga muntan och valde därför att inte läsa klart denna. Från de som läste klart kursen har jag hört att den ska ha varit väldigt intressant! För att komma upp i 30 hp kommer jag istället att tillgodoräkna en sommarkurs.

Staden och landet

Wien är en alldeles underbar stad med mycket att göra. Österrike generellt är ett väldigt konservativt land, medan Wien är mycket mer progressivt. Staden har utsetts till världens bästa stad att bo i flertalet gånger, vilket jag verkligen förstår, då jag trivs väldigt bra under min vårtermin här. En stor skillnad mot Sverige är öppettiderna för butiker, mest specifikt matbutiker. De allra flesta stänger vid 20 på kvällarna, vilket kan vara problematiskt om man har kvällsföreläsningar, vilket är ganska vanligt. På söndagar är inget öppet alls förutom restauranger och muséer, och behöver man nödhandla får man raskt bege sig till närmsta tågstation, vilka har någon form av undantag för de annars stränga öppettiderna.

Fritid och sociala aktiviteter

ESN:s Buddy Network organiserade många aktiviteter under terminen och även ett flertal resor till ett väldigt lågt pris. Jag åkte på en av dem, till Kroatien via Italien och Slovenien, vilket var toppen! Att åka till Bratislava är även väldigt billigt (18 euro tur och retur + kollektivtrafikbiljett i Bratislava) och är en bra dagsutflykt. Annars höll jag mig mest i Wien och hängde med mina vänner utanför de aktiviteter som organiserades av skolan. Tips, speciellt för sommaren, är att bada och hänga ute på Donauinsel men också de spritzerstands som organiserades av TU:s sektioner typ varje torsdag!

Hållbarhet

Som tidigare nämnt är TU inte särskilt medvetna när det kommer till hållbarhet. Jag läste dock flera kurser på temat, där flera inhemska studenter nämnde att det var första gången de kom i kontakt med detta ämne på universitetsnivå! Annars åkte jag med den billiga kollektivtrafiken eller gick mest överallt, och många av mina vänner köpte/tog med cykel hemifrån, vilket också verkade som ett smidigt färd sätt. Just kollektivtrafiken har Wien löst väldigt bra, med smidiga kopplingar och billiga biljetter även för ordinarie pris (365 euro för en årsbiljett), vilket gör det till det självklara färd sättet för majoriteten av stadens befolkning. Jag valde även att ta tåget hem, med stopp i Prag och Berlin innan jag tog nattåget hem till Stockholm. Billigare än jag förväntade mig och med bonusen att man slipper tänka på övervikt i sina väskor efter all second handshopping! Tips är dock att skicka hem packning i förväg med besökare, då det annars kan bli jobbigt att känka hem via tåg.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Som exakt alla andra som åkt på utbyte säger jag ÅK!! Var du än åker kommer du inte att ångra dig. Wien är den toppenstad och jag kan varmt rekommendera att göra ett utbyte på TU, speciellt då det inte är så många från KTH eller Sverige generellt som åker hit! Jag kan även varmt rekommendera att åka själv, jag är så glad att jag gjorde det då man tvingades gå utanför sin comfort zone mer än om man skulle åka med en kompis!