



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Emeline Malaussene

VT24

Utbytesuniversitet

Grenoble INP ENSE3

Utbildningsprogram

Civilingenjör Energi och Miljö, Elkraftteknik

En termin i Grenoble, Frankrike

Innan avresa

Jag valde att söka utbytesstudier eftersom jag verkligen ville prova på att bo utomlands. Efter fyra år på min utbildning kände jag mig lite skoltrött och såg fram emot nya utmaningar i en ny miljö. Eftersom jag hade studerat franska i många år var jag taggad på att använda mina språkkunskaper i ett fransktalande land. Att det blev just Grenoble var inte självklart från början, men när jag läste om universitetet och staden tyckte jag att det verkade vara en perfekt match. Jag hittade ett internationellt ingenjörsprogram med samma inriktning som min och upptäckte att staden ligger nära Alperna, vilket passade bra med mitt intresse för skidåkning.

Jag hade som sagt studerat franska tidigare och tog även en kurs i franska på B2-nivå på KTH inför utbytet. Det är dock inte nödvändigt att kunna franska i förväg, många av mina vänner började studera språket först när de kom dit.

Ankomst

Jag åkte till Grenoble fem dagar innan mitt första möte i skolan, ovetandes om att kurserna inte skulle börja förrän en vecka efter mötet. Den lediga tiden innan kursstart fylldes snabbt med att komma i ordning med boende och delta i några event anordnade för Erasmus-studenter. När kurserna börjar verkar variera mycket beroende på vilken skola på universitetet man pluggar på, och den mottagningen för internationella studenter som anordnas kan därför vara lite svår att matcha.

Det finns två föreningar som anordnar aktiviteter för internationella studenter: InteGre, som är för alla studenter på universitetet, och BIE INP, som främst är för internationella studenter vid ingenjörsskolorna. Dessa föreningar anordnar, förutom mottagningar, flera event och fester under terminen.



Vandring på snöskor upp för Charmant Som tillsammans med InteGre under mottagningen.

Ekonomi

Förutom studielån från CSN och Erasmus-stipendiet valde jag att även söka merkostnadsloan hos CSN. Priserna i Frankrike är ungefär desamma som i Sverige, men eftersom Grenoble är en studentstad finns det många budgetvänliga ställen. Matlåde-kulturen är inte lika etablerad som hemma, så jag åt oftast lunch på skolans Crous-restaurang där en måltid kostar 3,30€.

En annan ekonomisk fördel är CAF-bidraget, som är ett bostadsbidrag man kan ansöka om. Processen kan vara komplicerad, och hjälpen på CAF-kontoret varierar beroende på vem man träffar. Jag rekommenderar att starta ansökan tidigt och besöka kontoret om processen drar ut på tiden. När jag fick ett temporärt "numéro de sécurité sociale" kunde jag logga in på hemsidan och följa min ansökan vilket snabbade på processen oerhört mycket.

Boende

Det finns många boendeanternativ i Grenoble, inklusive statliga studentbostäder (Crous), studentbostäder ägda av företag och privata hyresvärdar. Jag bodde i en studio som ägdes av ett företag och trivdes väldigt bra.

Mitt bostadsletande började när universitetet kontaktade mig för att erbjuda hjälp med att hitta bostad. Via universitetet kan man ansöka om bostad hos Crous, och de kan också hjälpa till att kontakta företag som äger studentbostäder. Eftersom jag hade hört att boendestandarden i Crous-lägenheterna var låg, valde jag att enbart söka privatägda bostäder. Men om jag hade gjort om ansökan skulle jag ha sökt hos Crous först, eftersom hyran oftast är lägre. Flera av mina vänner fick turen att bli tilldelade lägenheter i relativt nybyggda Crous-byggnader med hög standard. Om du inte är nöjd med

den lägenhet du tilldelas av Crous, kan du alltid kontakta privata hyresvärdar, vilket var hur jag till slut hittade mitt boende.



Utsikten från min studentlägenhet. Staden är omringad av berg och vart man än är har man oftast utsikt över något berg.

Universitetet och studierna

Universitetet i Grenoble, Université Grenoble Alpes, är väldigt stort och erbjuder undervisning och forskning inom de flesta ämnena. En del av universitetet utgörs av INP vilket är organisationen som ansvarar för de åtta ingenjörsskolorna. En av dessa ingenjörsskolor är Ense3, där jag studerade. Ense3 är specialiserat på ingenjörstudier inom energi, vatten och miljö, och har 1500 studenter. Undervisningsspråket varierar mellan franska och engelska men inriktningen som jag läste, *Energy Systems and Markets* (SEM), erbjuder majoriteten av kurserna på engelska.

Den största skillnaden mellan KTH och Ense3 skulle jag säga är antalet schemalagda timmar. Föreläsningar och övningar liknar dem på KTH, men på Ense3 genomförs många projekt primärt under lektionstid. Detta leder till fler lektioner per vecka, men mindre arbete utanför schemat.

Kurser

Kurs	Credits (ECTS)	Språk
Smart Cities	5	Engelska
Generation and Storage	5	Engelska

Heat and Mass Transfers	5	Engelska
Team Project	5	Engelska/Franska
Sport	1	Franska
French as a Foreign Language (FLE)	1,5	Franska
Parcours Management	2,5	Franska

Under vårterminen det första året på mastern (termin 8) är alla kurser på SEM-programmet obligatoriska för de franska studenterna, med undantag för den valfria kursen Parcours Management. För att vara säker på att mitt schema skulle fungera smidigt, valde jag att läsa alla dessa kurser med undantag för kursen *Energy Conversion for Renewable* som tyvärr överlappade med en kurs jag redan läst på KTH. För att lösa problemet försökte jag lägga till en kurs från en annan inriktning, men det skapade schemaproblem, så till slut läste jag endast 25 hp under terminen. Jag planerar att tillgodoräkna *Generation and Storage*, *Team Project* och *Parcours Management* som villkorligt valfria kurser, medan resten kommer att tillgodoräknas som valfria kurser.

Två kurser jag varmt vill rekommendera är Team Project och Sport. I projektkursen får man önska ett ämne och blir sedan placerad i en grupp där man arbetar med ett större projekt under hela terminen. Ämnena var väldigt varierade och kursen var en bra möjlighet att lära känna både franska studenter och andra från olika inriktningar. Sportkursen är också ett fantastiskt tillfälle för att knyta kontakter med franska studenter och prova på nya sporter, som klättring, fotboll och skidåkning. Jag testade Biathlon, en enklare form av skidskytte, vilket var otroligt roligt!

Staden och landet

Jag tycker att Grenoble är en mycket aktiv stad med ett stort utbud av sport och kultur. Eftersom staden ligger nära Alperna är skidåkning ett stort intresse för många under vinterhalvåret, och många vistas i bergen året om. Det finns också bra kommunikationer till de närmaste skidorterna. Om du är intresserad av skidåkning rekommenderar jag varmt studentföreningen U-glisse, som anordnar resor till de stora skidorterna varje helg och även halvdagar under veckan. Genom föreningen kan du köpa både bussbiljett och liftkort till rabatterat pris. Skiduthyrningen är också relativt billig om man hyr för hela säsongen, vilket kan vara ett bra alternativ om man inte har egna skidor eller inte vill resa med dem. Ett annat tips för att besöka närområdet är de regionala bussarna, cars Région, som tar dig till många av de mindre orterna runt omkring staden. Flixbus och BlaBlaCar är också bra alternativ om man vill resa till en annan stad lite längre bort. Från Grenoble går det bussar till städer i hela Frankrike, men också städer i norra Italien.

Det är svårt att beskriva alla kulturkrockar jag upplevde under utbytet. Mycket liknar den svenska kulturen, men det finns några större skillnader. Den största kulturkrocken för mig var den upplevda oordningen på universitetet. Min upplevelse var att folk där inte var så stressade, vilket gjorde att vissa processer tog väldigt lång tid. Men jag lärde mig med tiden att saker alltid löser sig, kanske med kort varsel men alltid i tid. Många kulturkrockar som man hört om innan, som ineffektiv administration och fransmän som inte vill prata engelska stämmer till viss del, men jag blev även positivt överraskad och dessa saker orsakade inte så många problem som jag trodde att de skulle göra.