



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Adrian Karimi Valdani

HT23

Utbytesuniversitet

NTNU

Utbildningsprogram

Civilingenjör medieteknik, MSc Computer Science

Ett bra beslut

Innan avresa

Jag sökte utbytesstudier framför allt därför att jag ville utmana mig själv och uppleva något nytt. Att det blev just Trondheim var inte min tanke från början, men efter att ha jämfört några alternativ framstod det som ett alltmer attraktivt val. En gedigen studentstad i kombination med vacker natur, och att dessutom kunna prata svenska och göra mig förstådd med lokalbefolkningen, något som i teorin skulle kunna göra det enklare att lära känna många lokala studenter. Lika men ändå annorlunda från Sverige och Stockholm. Kort sagt, det lockade! Förberedelserna var inte så mycket att tala om, det var bara att hitta ett boende och boka flygbiljett.

Ankomst

Jag kom till i Trondheim den 12e augusti, vilket gav mig ett par dagar att se mig om innan mottagningsveckan på NTNU drog i gång. Det var ett organiserat initialt mottagande för alla erasmusstudenter med praktisk information och efter det fanns många tillfällen att prata med allsköns studentföreningar och organisationer som finns att engagera sig i. Sen fanns det också ett antal organiserade vandringar för erasmusstudenter i varierande svårighetsgrad.

Under de här tidiga dagarna lärde jag känna de flesta av de som jag sen skulle umgås mest med under terminen, så jag skulle starkt rekommendera den som kommer till Trondheim på utbyte att vara med på mottagningsveckan och ta vara på den chansen.

Ekonomi

Att Norge är dyrt är ingen hemlighet, även om det har jämnat ut sig lite på senare år då det blivit dyrare att leva i Sverige. Mat/dryck och nöjen kostar dock i regel mer än hemma. Jag tog merkonstandslån från CSN, och tillsammans med erasmusstipendiet behövde jag inte stressa över pengar utan det räckte gott och väl. Gym och kollektivtrafik är inte särskilt dyrt för studenter heller, vilket är trevligt.

Boende

Medan det fanns möjlighet att få ordnat boende genom universitetet så var det inget jag kunde ta del av, dels så prioriterar de inte nordiska studenter, dels så var de alla redan tagna då jag började leta i mitten av juli.

Den allra vanligaste boendeformen för studenter i Trondheim och i Norge över lag är kollektiv, ofta 4–5 studenter som delar på en lägenhet där man har eget rum och ofta delade kök, badrum och

vardagsrum. Dessa kollektiv hyrs ofta ut av privatpersoner som lägger ut annonser på sidor som hybel.no eller finn.no, vilka var sidor jag sökte på.

Jag hittade en plats i ett kollektiv väldigt centralt nära ett område som heter Solsiden, där jag kom att bo med fyra andra. Standarden var absolut funktionell och tillräckligt fräsch/bra, men inte så mycket mer än så. Kostnaden blev sjutusen per månad + el, vilket var lite högre än vad andra som jag pratade med betalade. Dock så krävdes ingen deposit, som annars är vanligt.

Det bästa med mitt boende det centrala läget, jag kunde promenera till campus vilket jag gjorde nästan varje dag. Stan var bara femton minuters promenad bort. Det var väldigt skönt att veta att man alltid kunde ta sig hem enkelt efter en utekväll.



Ett litet varningens ord: Det kan vara ganska svårt att hitta korttidskontrakt för boende i Trondheim då många hyreskontrakt är minst ett år och ofta tre år långa. Det finns dock en del undantag, men var ute i god tid för att hitta något bra. Självt var jag rätt sent ute (mitten till slutet av Juli) och fick höra av mig till många innan jag hittade något, som lyckligtvis var hyfsat bra.

Universitetet och studierna

NTNU är ett stort universitet som bedriver verksamhet inom flera ämnesområden, likt KTH. Studietakten och kraven som studierna i allmänhet kräver av en som student är inte heller så olik. Den största skillnaden är att man i regel läser 4 kurser parallellt som sträcker sig över hela terminen. Höstterminen avslutas innan i december vilket är trevligt då man kan åka hem till jul. Självt läste jag bara kurser med projekt och inlämningar som examination, vilket jag tyckte var skönt även om det var lite hektiskt när deadlines närmade sig.

Kurser

På KTH läser jag master i computer science med inriktning på programvaruutveckling. Det var inte särskilt svårt att hitta kurser som passade mig på NTNU. Jag läste kurserna Machine Learning TDT4173, Advanced Software Design TDT4250, Applied Data Science TDT4259 och Game+ IT3021. Från KTH:s håll hade jag en obligatorisk kurs på mitt programspår där jag kunde tillgodoräkna Advanced Software Design. De övriga kurserna valde jag då jag tyckte de verkade kul och intressanta. I efterhand var Machine learning nog den bästa kursen av de jag tog, då den var utmanande, lärorik och kändes relevant.

Staden och landet

Som svensk så uppstår nog ingen egentlig kulturkrock då man kommer till Norge. För det alla mesta går det att göra sig förstådd genom att prata svenska, och efter ett litet tag så lär man sig de norska ord som kan vara svåra i början. Trondheim är en rejäl studentstad med en stark kultur kopplad till det. Det kan innebära en hel del festande och massvis med frivilligbaserade aktiviteter för den som vill engagera sig, det skriver jag mer om i nästa del. Ett stort tema är att det finns ett generellt stort intresse för friluftsliv som att gå på vandring, åka skidor, paddla kanot osv. Staden känns i övrigt väldigt trygg och är ganska lättorienterad. Kollektivtrafiken är rätt billig och tar en på ett enkelt sätt mellan de olika stadsdelarna.

Något som skiljer sig från Sverige är att butiker i regel är stängda på söndagar, vilket jag nog aldrig riktigt lärde mig komma ihåg. Det kräver att man planerar lite mer när man handlar. I övrigt känner man sig rätt hemma som svensk i den norska kulturen.

Fritid och sociala aktiviteter

För studenter i Trondheim är studentsamfundet en viktig plats. Här är det alltid något som händer, vare sig det är temafester, spelningar eller studentbio. Är man i Trondheim så ska man definitivt köpa medlemskap där, då får man en bra rabatt på inträdet, och det är alltid något som händer där varje kväll.

Utbudet på olika organisationer att engagera sig är enormt i Trondheim, inte minst för Erasmus-studenter. Vartannat år hålls studentorganiserade festivalen UKA i Trondheim, en mer än hundraårig tradition. Det var inget jag kände till sen innan, men något jag blev varse om på plats. 2023 var ett UKA-år och jag och två andra bestämde oss för att söka som frivilligarbetare.

Jag sökte specifikt till rollen som rigger inom gruppen Telt (tänk typ montera tält, snickra och sådant) och efter en kortare intervju så fick jag positionen. Det var en del arbete som följde, och jag jobbade totalt över 100 timmar under loppet av totalt 4 veckor. Det tog en del tid som hade kunnat gå till studier, men allt som allt tyckte jag det var värt det. Genom UKA träffar man massvis med människor, och det var kul att gå på de stora events som arrangeras under UKA i oktober, bland annat Oktoberfest, Trønderfest och Silent Disco.

Att engagera sig frivilligt i UKA är också ett jättebra sätt att lära känna de lokala studenterna, från alla möjliga program och årskurser. En Trondheimkuriosa är att det är den enda studentstaden som har en så kallad karestegaranti. Garantin är formulerad lite med glimten i ögat, och säger i princip säger att den som kommer till Trondheim med en schysst, nyfiken inställning, en bra personlig hygien samt deltar i stadens frivillighetskultur är garanterad att ha ett pågående "kärleksprojekt" inom 3 månader.

Genom mitt engagemang i UKA träffade jag min nuvarande flickvän, något jag inte alls hade väntat mig och som så klart förgyllde min tid där. Även om man kanske inte hittar kärleken i Trondheim så träffar man många intressanta och kul människor om man tar chansen att engagera sig.

En stor dragnin med Norge är ju så klart den storslagna naturen. Jag och ett gäng andra valde att åka till Lofoten i början av terminen. Det var en liten bit att åka, 10 timmar nattåg + 3 timmar färja, men det var verkligen värt det. Där hade vi hyrt ett hus över helgen och gjorde ett antal vandringar. Förutom Lofoten finns massvis med fina ställen bara man tar sig en bit utanför stan. Bara 30 min med buss kan man ta sig till Geitfjellet, där det finns fina vandringsleder till exempel



Bilder från helgen i Lofoten

Hållbarhet

Inställningen till hållbarhet är lik den i Sverige, och generellt är medvetenheten ganska hög kring sådana frågor som rör det. Kollektivtrafiken är som sagt bra och i busskortet ingår även lånecyklar som man kan ta sig runt bra på innan vintern kommer.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Att som svensk åka på utbyte till Norge är inte så självklart. Inte det mest exotiska, direkt. Jag hade inte skyhöga förväntningar men de blev rejält överträffade. Att göra ett utbyte är generellt väldigt utvecklande och jag är övertygad om att det blir bra bara man har en öppen inställning och vågar prova på nya saker, så åk till Trondheim eller annan mindre självklart ort på utbyte!