



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Sofie Malmberg

VT24

Utbytesuniversitet

Trinity College Dublin

Utbildningsprogram

Civilingenjör Samhällsbyggnad - TMHIM

## Ett utbyte fyllt med häftig natur, pubar och livemusik

### Innan avresa

Jag sökte utbytesstudier för att testa på att leva och bo i ett annat land. Jag valde just Irland på grund av den fina naturen och den härliga kulturen. Alla irländare är verkligen så trevliga som alla säger! Inför detta utbyte krävdes inga särskilda förberedelser. Det krävdes inget visum och man behövde inte tänka på att skaffa några extra försäkringar, vaccinationer eller nytt telefonabonnemang. De mest omfattande förberedelserna var allt arbete kring att hyra ut min bostad i Stockholm samt att välja de kurser som jag skulle läsa under utbytet.

### Ankomst

Jag valde att åka innan höstterminen var slut då jag endast hade en digital presentation och en hemtenta i P2, vilka jag kunde slutföra på plats i Dublin. Jag var på plats i Dublin en vecka innan introduktionen började vilket gav mig gott om tid att komma i ordning med boendet och börja bekanta mig med staden. Trinity ordnar introduktionsträffar som mest handlar om det administrativa kring skolan och kurserna, men som jag ändå skulle rekommendera att gå på. De sociala introduktionerna anordnas av studentföreningar och dessa skulle jag starkt rekommendera att gå på. De flesta som jag gick på anordnades av TCD Global Room och det var via dessa som jag träffade de flesta av mina vänner som jag umgicks med under utbytet. Vissa introduktioner var via zoom men de som var på plats på campus började för mig 15 januari (2024).

### Ekonomi

Min ekonomi baserades på Erasmusstipendiet, CSN samt övriga stipendier som jag sökte på egen hand. Själva skolan har inga obligatoriska avgifter, men om man väljer att gå med i någon av föreningarna via skolan så kostar det (dock en väldigt liten summa på bara några euro). Kostnadsläget i landet är generellt sett ungefär som i Stockholm, maten och alkoholen är kanske lite billigare medan boendet är dyrare. Rekommendation är att ha lite pengar sparade för att kunna njuta av utbytet till fullo så som att åka på resor och utflykter.



*Bilder från vår road trip.*

## **Boende**

Boende finns via skolan på campus men det är nästan ingen utbytesstudent från EU som får tillgång till dessa. Nästan alla som jag kände bodde i studentlägenheter via privata företag och resten bodde inneboende i ett rum hos en "värdfamilj". Mina rekommendationer är att leta via några av de välkända privata företagen som erbjuder studentlägenheter och börja leta i tid för att få det man vill ha. Det finns både en-suite och studios men vanligast är en-suite då man har eget sovrum och eget badrum men delar kök med andra. Priset för boende är mycket högre än genomsnittet i Stockholm. Vanligt pris för ett rum med delat kök kan ligga på mellan 1000–1300 € i månaden. Boendestandarden är generellt sett hög och man får oftast bra hjälp av företagen som äger dom om det är några problem. Mina rekommendationer är att bo så centralt som möjligt och man kan utgå från att Trinity College är den mest centrala punkten i stan. Det finns många bussar som går överallt i stan samt två olika linjer med spårvagn/tvårbana. Även om man inte bor precis vid skolan klarar man sig bra om man bor nära en busshållplats. (Tips är att kolla rutter/vägbeskrivningar mellan adressen och skolan i Google Maps.) Dublin är en väldigt trygg och säker stad och det spelar egentligen ingen roll om man bor norr eller söder om floden Liffey.

## **Universitetet och studierna**

Trinity är Irlands mest anrika universitet. Det är ett hyfsat stort universitet med utbildningar inom de flesta områdena. Studietakten skulle jag säga är ungefär samma som på KTH. Skillnaden är att man läser alla sina kurser samtidigt under hela terminen istället för uppdelat på två perioder. Schemat man får för sina lektioner är samma varje vecka och vissa dagar hade jag endast en kurs, andra dagar hade jag flera kurser samma dag medan jag också hade en dag ledigt per vecka. Man kan inte välja schemat själv utan det är ett fast schema för varje kurs. Föreläsningarna är vanligtvis 1-2 timmar långa, men de brukar alltid sluta 10 min innan varje hel timme så att man får en paus mellan och även hinner till nästa föreläsning. Jag läste alla mina kurser på campus vilket är vanligt inom engineering, men de hade även några lokaler som låg utanför campus. Vårt att notera är att de inte lämnar tid till lunch som på KTH, så vissa dagar i veckan hade jag föreläsningar även över lunch. På campus fanns det bara en mikro där man kunde värma sin mat så vanligast var att man åt i kafeterian eller hemma. Vårterminen är ganska kort och slutar redan i början på maj. Man hade även en reading week mitt i terminen som gav en helt ledig vecka och därmed möjlighet att ta ikapp lite studier eller åka på resa som de flesta gjorde.



*"The Campanile" på campus till vänster och "Museum Building" till höger där jag hade de flesta av mina föreläsningar*

## **Kurser**

Jag valde att läsa 5 st kurser värda 5 ECTS vardera då jag hade läst en extra kurs hemma på KTH redan. Detta underlättade verkligen mina studier under utbytet. I kursbeskrivningen ser man om kursen examineras med tenta eller coursework (CA) eller både och. Jag valde dock kurser där det stod 100% CA, men sen när kursen började så blev det 50% tenta och 50% coursework så det bör man vara beredd på. De tre hydrologikurserna jag läste hölls i huvudsak av samma lärare som var en väldigt kunnig lärare men kanske inte den mest pedagogiska eller bästa på att lära ut. De blev väldigt informationstunga och man förväntades lägga ner mycket tid till kursmaterialet.

### *Water Quality and Hydrological Modelling - CE7E05*

Kursen hölls i huvudsak av en lärare men två moment i kursen hölls av två andra föreläsare. I denna kurs hade man även möjlighet att åka på en field trip till ett karstsystem/grottor i västra Irland vilket uppskattades av många. Den här kursen bestod av två mindre inlämningsuppgifter samt en skriftlig salstenta där man svarade på fyra av sex frågor. Den här kursen var den som var värst av mina fem kurser att plugga till då den var informationstung samt att man fick nästan ingen hjälp av lärarna om man hade fastnat på räkneuppgifter eller hade frågor inför tentan till exempel.

### *Water Resource Planning and Climate Change - CE7E06*

Den här kursen hade en mindre inlämningsuppgift samt en skriftlig salstenta i slutet där man skulle svara på fyra av sex frågor. Kursen hade en del med "Water Resource Planning" som hölls av examinatorn och sedan en annan del i "Climate Change" som hölls av en annan föreläsare. Det här var den kursen som jag tyckte var mest intressant och som jag uppskattade mest av de tre hydrologikurserna som jag läste.

### *Groundwater and Pollution Control - CEU44A02*

Den här kursen bestod endast av en skriftlig salstenta i slutet där man fick välja tre av sex frågor att svara på. Den fokuserade väldigt mycket på hur olika brunnar fungerar samt olika mätmetoder av grundvatten och dess egenskaper. Föreläsaren gick in på detalj på varje metod vilket gjorde det svårt att veta hur mycket man behövde kunna till tentan och den kändes otroligt informationstung.

### *Environmental Governance 1 - GGU33931*

Den här kursen hade endast en inlämningsuppgift som var en uppsats på eget valt ämne/område. Det var även en delinlämning i början av den uppsatsen som var betygsatt. Kursen i sig bestod av två föreläsningar per vecka samt inspelade föreläsningar man kunde titta på själv när man ville inför första föreläsningen varje vecka. Kursmaterialet var ett antal artiklar och andra tidskrifter man fick ta del av varje vecka om olika ämnen/områden inom kursen som sedan behandlades i föreläsningarna. Läraren var väldigt engagerad och uppmuntrade till att försöka få igång diskussioner i klassen. Han var pedagogisk och lärde ut på ett bra sätt samt positiv till att svara på alla frågor man hade.

### *Globalization and African Development - GGU44936*

I den här kursen fick man göra ett grupparbete där man fick chansen att samarbeta med andra i klassen. Man skrev en uppsats som man även skulle presentera för klassen i slutet på terminen. Utöver grupparbetet var det en hemtenta där man fick välja två frågor av sex möjliga och så fick man tre dagar på sig att skriva. Den här kursen tyckte jag var väldigt intressant och tog upp många olika ämnen och vinklar på globaliseringen i Afrika. Läraren var väldigt engagerad och uppmuntrade frågor och diskussioner.

### **Staden och landet**

Dublin är en otroligt trevlig stad med brett utbud av restauranger och caféer. Pubkulturen gör att det är en levande stad både dag som natt och det finns alltid något att göra! De flesta pubar spelar livemusik nästan varje dag där utbudet är blandat mellan traditionell irländsk musik och mer modern musik. Även om man är den som inte gillar att gå på pub så finns det otroligt mycket annat att göra också, allt från stand-up och history city tours till mer kreativa event som pottery painting. Irland och framförallt Dublin är full av historia och Dublin har även ett brett utbud av museum (där många är gratis) och fina parker. Då staden inte är så stor för att vara en huvudstad så är det enkelt att gå överallt på inte så lång tid om man inte vill åka buss. Om man är sportintresserad så är det även populärt med fotboll och rugby men framförallt med de irländska sporterna Gaelic football och Hurling.

Några gånger per år har de även bank holidays vilket ger tillfälle att åka på en långweekend någonstans i landet eller i Europa. Eftersom landet är relativt litet så går det snabbt att ta sig till olika platser och städer. Det största firandet för irländarna är annars St Patrick's Day som sker 17 mars varje år då hela staden fylls med folk från hela världen som vill fira. Det blir som en enda stor fest och det anordnas även en stor parad genom Dublin då.

Tips är att alltid ta med ett paraply och ett par solglasögon i väskan då vädret kan skifta snabbt! Generellt sett så är vintrarna varmare och somrarna lite mildare än i Sverige. Tänk på att ändå ta med varma kläder då det blir kallt när det blåser och regnar samt så är många av skolans lokaler ganska kalla.





*Temple Bar på St Patrick's Day*

### **Fritid och sociala aktiviteter**

Trinity är känt för sina många studentföreningar och utbudet är stort. Jag valde att inte gå med i några då jag kände att jag inte riktigt hade tid samt att vissa event som föreningarna anordnade kunde man delta i utan att vara medlem. Tips för att hålla koll på alla event är att följa föreningarna på instagram. Under våren är det till exempel många föreningar som anordnar en bal vilket är deras motsvarighet till gasquer kan man säga. Det finns även ett "Erasmus Student Network" (ESN) kopplat till skolan som anordnade event i Dublin och även gemensamma resor i landet. Eftersom jag inte engagerade mig i några studentföreningar fick jag inte jättemycket kontakt med de irländska studenterna så de flesta jag hängde med var utbytesstudenter. Vi valde att åka på många bussresor tillsammans och jag kan rekommendera att försöka upptäcka landet så mycket som möjligt i början av utbytet då det är lätt att skolan tar för mycket tid i slutet. Jag hade mitt boende till mitten på juni vilket gav mig möjlighet att upptäcka landet efter att terminen var slut. Jag och några kompisar hyrde en bil för att åka på road trip och upptäcka hela Irland. Om man känner sig bekväm med att köra i vänstertrafik och på extremt smala landsvägar kan jag starkt rekommendera detta då vi fick se många otroligt fina platser i landet. Om man inte vill köra så var det även många som åkte på långa turer med buss och tåg.



*Bild från Nordirland till vänster och Bray till höger*

### **Hållbarhet**

Trinity arbetar aktivt med hållbarhet och de har även diverse föreningar man kan engagera sig i kring detta. De anordnade även event och föreläsningar för att uppmärksamma ämnet. De anordnade till exempel klädbytdagar som var uppskattat där man kunde lämna in kläder man inte använder och byta till sig nya. Det går många bussar överallt vilket gör att trafiken i staden är ganska tät. Det kan

göra att det inte blir så säkert att cykla överallt men trots detta så var det många som valde att cykla för att det gick mycket snabbare att ta sig fram via cykel än med buss (p.g.a. alla trafikljus och övriga trafiken). Dublin är en snabbt växande stad och det är mycket som byggs och utvecklas, inklusive bättre cykelbanor.

### **Rekommendationer och övriga reflektioner**

Att åka på utbyte var det bästa beslutet jag kunde ha tagit och jag rekommenderar det starkt! Det är en bra personlig utveckling och man har otroligt roligt under tiden.

Här är lite tips på info som kan vara bra att ha inför utbytet (obs, dessa länkar gäller för VT24)

Några instagramkonton att hålla koll på:

- trinityents
- trinitycollegedublin
- tcdglobal
- esntcd
- esnireland
- lovindublin

Studentboenden (finns många fler):

- Here! (mitt boende)
- yugo
- aparto

Bra länkar till skolan:

- <https://www.tcd.ie/students/orientation/visiting-exchange/module-enrolment.php> (de här var utbudet av kurser för mig till VT24)
- <https://www.tcd.ie/accommodation/>
- <https://www.trinitysocieties.ie/>
- <https://www.tcd.ie/academicregistry/exams/past-papers/annual/> (en sida med extentor som man kommer åt när man har fått sitt inlogg till skolan)