



Reseberättelse

Våren 2023

Utbytesuniversitet: University College Dublin

Utbytesprogram: Arkitekturprogrammet

## **Nya perspektiv och vacker natur i Irland**

### **Innan avresa**

Redan från början av min studietid på KTH hade jag funderat på att åka på utbyte, för att få nya perspektiv och uppleva kulturen i ett annat land. Irland valde jag utifrån att engelska användes både i vardagen och undervisningen samt att det var ett land jag gillat sen tidigare besök. Fördel var även att det låg i Europa, både på grund av avståndet, möjligheten att få Erasmusstipendium och underlättandet av det administrativa förberedelsearbetet.

Efter jag beslutat mig om vart jag ville åka var det till att kolla upp kurser, genomföra ansökan till KTH och senare göra en ansökan till värdundersitetet University College Dublin (UCD). När det väl var bekräftat fick jag fylla i dokument för Erasmusstipendiet, skapa ett UCD-konto, göra lite registreringar och meddela om mina önskningar på kurser. UCD anordnade under hösten digitalt informationsmöte för de som skulle komma där vi fick ta del av en del information och fick möjlighet att ställa frågor. Administrationen kring utbytet tog en del tid men var i grunden relativt smidigt då det fanns mycket hjälp att få vid frågor, både från KTH och UCD. På egen hand löste jag sedan resa dit och boende (mer om den utmaningen senare).

### **Ankomst**

Jag anlände till Irland drygt en vecka innan utbytet började för att kunna göra mig hemma i bostaden och vara med på den frivilliga veckan med mottagningsaktiviteter som anordnades vid universitetet. Det fanns en del aktiviteter att vara med på, men allting blandade mellan olika utbildningar och årskurser samt varierade mellan dagarna vilket gjorde det svårare att lära känna de som vi senare skulle plugga med. Generellt var det också fler som började under hösten vilket gjorde att vissa grupperingar redan skapats då liksom föreningars arbete som oftast höll på under hela året. Det finns en studentkår vid UCD och föreningar kopplade till denna. Till skillnad mot KTH var alla föreningar, oavsett om de var kopplade till ett program eller inte öppen för alla men också att föreningarna som var motsvarande våra sektioner inte var så stora i jämförelse. Utöver föreningar kopplade till program fanns där sportföreningar, kulturföreningar och andra intresseföreningar. Alla föreningar kostade mitt år 2 euro att bli medlem i. Introduktionen till föreningarna kom dock först ett par veckor efter mottagningsveckan.

### **Ekonomi**

Det går att söka både Erasmusstipendiet och merkostnadslån från CSN för att åka på utbyte till Irland. Generellt uppkom extra kostnader för resa, boende (mer om det nedan) och frivilliga resor eller aktiviteter. Därtill tillkommer som vanligt matkostnader och kostnader för utbildningen, i mitt fall främst kostnader för modellmaterial. Digitala program går att använda skolans datorer till och vid ett tillfälle fick vi en licens för terminen att använda när vi behövde ett specifikt annat program för en av kurserna. Matkostnaderna är ungefär som Sverige, mitt tips är att handla på Aldi och Lidl som båda har förhållandevis bra priser och det finns större butiker rätt så centralt. Däremot ligger de en bit från campus. En annan bra sak att tänka på är att försäkringen från KTH gäller i Irland men att om du exempelvis besöker Nordirland eller åker över till Wales behöver du kolla över din personliga försäkring.

## Boende

Boende är dyrt och svårt att hitta i Irland. Campus erbjuder bostäder men det är först till kvarn, kort framförhållning och relativt lite information. Jag missade därför när det släpptes och gör man det har man i princip förlorat sin chans. Från andra har jag hört att det var svårt att välja ordentligt så man fick inte vara så kräsen med vilket boende i anslutning till campus man ville ha.

För min del försökte jag söka på blandade bostadssidor men utan resultat och fick tillslut tag i en bostad via mera privata kontakter. Jag bodde hos en familj med tre småbarn, de var väldigt snälla och hade ett stort och fint georgianskt hus med en liten trädgård på baksidan. Jag hade ett eget rum som var relativt stort med både soffa, skrivbord och garderob samt ett loft med säng, nattygsbord och takfönster. Jag hade ett eget badrum och tillgång till gemensam tvättmaskin, torktumlare och kök. Däremot var huset, som så ofta i Irland, inte så välisolerat, så värmen behövde vara på max ett par timmar på morgonen respektive kvällen (och då blev det lite för varmt) för att inte bli iskallt andra delar av dygnet.

Mitt boende låg en knapp timmes gångväg från campus. Jag kunde ta kollektivtrafik men skulle inte sparat så mycket tid på det, eller skaffat en cykel men var nöjd med att promenera. Bostaden låg i ett fint och tryggt område, och stora delar av min väg till campus gick genom ett parkområde längs en å vilket var trevligt. Jag betalade 1 000 euro per månad för boendet, något som inte var ovanligt och vet flera som bodde i studentbostäderna vid campus som fick betala betydligt mer än så.

## Universitetet och studierna

UCD är tillsammans med Trinity College de två stora, kända och gamla universiteten i Dublin, med gott rykte vilket kunde märkas när jag reste runt på Irland och berättade var jag studerade. Campusområdet är relativt stort, lite likt KTH. Däremot är det en större bredd på olika utbildningar istället för så tekniskt som KTH är. Generellt är många av lokalerna moderna även fast just arkitekturundervisningen låg i äldre lokaler, något utanför resten av campusområdet. Flera av lokalerna var väldigt charmiga, speciellt det välfyllda arkitekturbiblioteket som låg i anslutning till årskursernas studios. I området fanns även ett café men som hade höga priser och var relativt tråkigt så matlåda var att föredra, mikrovågsugnar fanns tillgängligt.

All undervisning är på engelska och språkkurser erbjuds, både i engelska och i andra språk som gick att välja till som valbar kurs. Jag hörde om några få professorer som hade en stark irländsk brytning som gjorde det lite utmanande att förstå en del av vad som sades men inget jag upplevde och verkade inte vara ett jättestort problem.



Bilder från min bostad, vägen till campus och studielokaler

## Kurser

Undervisningen är på många sätt lik den på KTH med studioarbete till stor del och en del mindre kurser parallellt. Därtill en blandning av föreläsningar, diskussioner, handledning, presentationer och eget arbete, med både fysiska skisser och modeller samt digitalt arbete. Även tiderna, med vissa obligatoriska moment och en del flexibelt schema, liknade upplägget som är på KTH. Jag läste totalt fyra kurser under min termin. Kurserna på UCD kallas Modules och deras poäng kallas credits, men är motsvarar våra högskolepoäng i värde.

Den stora projektkursen (ARCT40050) på 15 credits jobbade vi i studios och var på många sätt lik det arbete jag jobbat med på KTH när det kommer till upplägg. Vår studio jobbade med bostäder, mer specifikt med låg men tät bebyggelse. Vi fick första halvan av terminen studera två referensbyggnader, främst genom modellbygge. Parallellt hade vi också flera givande studiebesök i Dublin där vi fick träffa personer med olika roller i staden för att få en större inblick och förståelse för Dublin. Andra delen av terminen fick vi designa ett eget bostadsområde placerat i Dublin med det vi lärt oss i åtanke. Vi var bara fyra personer i min studio men hade en del kontakt med de som gjorde sitt examensarbete.

Utöver arkitektur motsvarande den på KTH finns även utbildningar inom landskapsarkitektur och stadsplanering, och jag läste bland annat en kurs vid namn Urban Resilience and Ethics (ARCT41240) tillsammans med flera som läste någon av de två utbildningarna vilket var väldigt givande. Kursen fokuserade på hur vi gemensamt ska möta utmaningarna med klimatet och gav upphov till intressanta frågeställningar och diskussioner. Därtill läste jag kursen Irish Timber & Sustainability (ARCT40970) som fokuserade på trä som byggmaterial och hur vi kan planera för att återanvända trä i byggnader, där vi fick rita om en kontorsbyggnad till ett alternativt sätt att konstruera byggnaden. Även denna kurs var få personer vilket medförde en nära kontakt med läraren. Den sista kursen jag läste var Enhancing Digital Drawing Skills (ARCT20570) som delvis undervisades på distans. Så vi hade några träffar i klassrummet och i övrigt var det genomgångar, som också spelades in, på olika moment som vi sen skulle applicera själva på ett eget projekt. Dessa tre kurser var alla på 5 credits.

Något som var väldigt givande var att under de två första veckorna hade vi möjlighet att testa på fler kurser än vi skulle läsa för att sen välja vilka kurser vi ville fortsätta med och inte. Lättast att få information om de olika kurserna som finns är via hemsidan.

## Staden och landet

Dublin är enligt mig en trevlig stad med mycket låg bebyggelse även i centrala delarna. Staden har en fungerande kollektivtrafik med många busslinjer och därtill finns LUAS, deras till spårvagn och DART, deras tåg som närmast kan liknas vid vårt pendeltåg.

Smidigast för dig som utbytesstudent är att så tidigt som möjligt beställa ett ungdoms- eller studentkort beroende på ålder på nätet och sen hämta upp det i bokhandeln på campus, för då får du halva priset på resorna. I övrigt är det bra att veta att du utan kort kan åka buss men att du behöver ha lite småpengar med dig för det då de bara tar kontanter och ingen växel återfås.



Bilder från presentation av studios arbete och från ett av studiebesöken



Bild från Dublin och floden Liffey



Bilder på platser som går att ta sig till kollektivt från



Bilder från resorna som universitetet ordnade

Generellt tycker jag folket är tillmötesgående och snälla. En av sakerna jag tycker allra bäst om med Irland är dess vackra natur. Irland har gott om vackert landskap som inkluderar branta klippor som havet slår mot, gröna ängar med betande får, sandstränder och mer unika landskap på vissa platser. Det är grönt i princip året om, med rätt så mildt klimat, kändes som ca 5 grader under vintern till 15 grader under försommaren och jag såg vårblommor redan i februari. Vädermässigt kan man annars räkna med lite av det mesta från sol till regn och på det blåst, allt under samma dag. Som ett exempel gick det från strålände solsken till regn som om man stod i en dusch och tillbaka till strålände solsken under en timme. Så en regnjacka som alltid kan följa med är att rekommendera.

### Fritid och sociala aktiviteter

Som tidigare nämnt fanns det många typer av föreningar att engagera sig i. En utmaning var att en del av deras möten låg under dagtid som därmed krockade med studierna. Jag kan dock rekommendera att delta på deras aktiviteter, bl.a. hade vi flera gånger filmkväll i föreläsningssalar med Harry Potter föreningen och jag gick på inspirationsföreläsning och på en vårbal med arkitekturföreningen. Jag vet även att vissa föreningar anordnade resor av olika slag, som tyvärr kunde sälja slut fort dock.

Universitetet anordnade även två kostnadsfria heldagsresor till västkusten som inkluderade bussfärd dit och hem samt guidade tur i Burren och inträde till Cliffs of Moher i ena fallet och cyklar att låna och instruktioner på vacker tur i andra fallet.

Det fanns också mycket att göra i Dublin, bl.a. många intressanta museer och guidade turer. Irland är även en stad med stark pubkultur, där det är vanligt med både livemusik och matservering. De mest kända dryckerna är whiskey och Guinness, som dricks av turister liksom lokalbefolkningen. Det är också en trevlig stad att strosa runt i och upptäcka till fots.

Utanför staden är naturen det primära att uppleva, även fast det finns många fina mindre samhällen runt om på Irland. Jag kan rekommendera att röra sig till andra delar av Irland. Det går att komma smidigt till andra städer med tåg men vill man också uppleva mer landskapet och naturen är att hyra en bil en bra idé.

## Hållbarhet

När det kommer till att resa till Irland från Sverige är det en utmaning men ingen omöjlighet att ta tåget istället för flyget. Jag tog flyg både dit och hem vilket är både det smidigaste och billigaste. Däremot tog min pojkvän tåget dit och hem när han besökte mig. Det är ett antal tågbyten längs vägen och från England går det färja över till Irland. Nattåg genom Sverige är att rekommendera. Det tar drygt ett dygn om man åker raka vägen men ett tips är att stanna på några ställen längs vägen både för att göra det till en trevlig resa och undvika problem vid eventuella förseningar. En av anledningarna till att jag inte tog tåg var att det skulle varit utmanande att få med mig all packning på tåget, utan då hade jag utöver det behövt titta på att skicka bagage. När jag åkte dit hade jag inte kollat upp det tillräckligt i förväg och när jag åkte hem hade jag datum att förhålla mig till så att jag var i behov av att komma fram relativt snabbt.

Det var relativt lätt att röra sig i staden hållbart, men kollektivtrafik, cykel eller till fots. Det fanns även cyklar man kunde hyra till en billig peng på campus, men som dock var begränsat till vissa områden. Universitetet jobbade en del med hållbarhet, till exempel genom att använda sig av återanvändningsbara kaffekoppar. Liksom i Sverige behövs det en del material för att kunna producera modeller m.m. som är en del av utbildningen. Att köpa material för modeller som är svårt att återanvända är inte jättebra för miljön men en nödvändighet för vissa av kurserna. En del material gick dock att använda som lämnats kvar av tidigare studenter. Flera av kurserna hade fokus på hållbarhet, två av mina kurser (Urban Resilience & Ethics och Irish Timber & Sustainability) hade specifikt fokus på detta. Jag hörde även om andra kurser med detta fokus, exempelvis landskapsarkitekturkurser som är öppna även för andra arkitekter och lyfter frågor som biologisk mångfald och att förändra från en gräsrotsnivå.

## Rekommendationer och övriga reflektioner

Sammanfattande rekommendationer:

- Kolla boende i god tid och räkna med att det kommer bli dyrt.
- Lägg undan pengar för att ha möjlighet att upptäcka andra delar av landet och passa på att göra utflykter, finns mycket vacker natur att uppleva, men också flera trevliga städer.
- Om du vill resa med tåg dit och därifrån är det inget problem, men se till att kolla upp resa i förväg samt lös transport av bagage om du planerar att ha med dig mer än en stor väska.
- Kolla upp olika kurser i förväg som du tycker verkar intressanta och testa på dem under de två första veckorna så har du möjlighet att välja dem som passar dig bäst.
- Gå med i olika föreningar och var med på aktiviteterna som anordnas.
- Pubar är ett bra ställe att äta middag på ute, för extra härlig stämning leta upp ett ställe som erbjuder livemusik.
- Försök upptäcka mycket av kulturen, och försök skapa dig en förståelse för landet, dess historia och hur det är idag. Tips för att uppnå det är att prata med personer från Irland och gå på guideade turer eller museum.
- Ta vara på tiden och ha kul!



Bilder från rundresa längs  
södra Irlands kust