



Utbytet till Turkiet 2022

Innan avresa

Det var många faktorer som fick mig att välja just Turkiet. Jag ville upptäcka något nytt långt bort från det trygga Sverige och kulturen man är van vid, men jag ville inte åka allt för långt så Turkiet kändes som ett bra val. Mina föräldrar kommer ursprungligen från mellanöstern men jag hade aldrig fått chansen att verkligen leva mig in i deras kultur och bo i ett land med någorlunda likande kultur. Jag ville därför åka till Turkiet och få chansen att uppleva deras kultur. Jag ville åka till ett lite varmare land än Sverige med annorlunda historia, kultur och vanor och testa på något nytt, jag annars inte hade vågat göra.

Ankomst

Jag åkte ner till Turkiet någon vecka innan skolstarten för att hitta boende och förbereda mig mentalt inför flytten. Jag ville också passa på att utforska Istanbul lite innan skolstart. Jag hade åkt dit innan på semester så det var inte helt främmande för mig. Universitetet brukade ordna träffar för studenter inom Erasmus programmet där man kunde umgås och lära känna folk. Jag var den enda från Sverige så jag kände inte någon sen innan. Men det var bara bra för då fick jag möjligheten att verkligen prata med många och lära känna en massa andra studenter från olika länder i Europa, som kom att bli mina vänner än idag.

Ekonomi

Jag fick Erasmus stipendium och CSN under tiden jag var där. Jag tyckte att det räckte för att täcka utgifterna man hade. Just när jag åkte var det inflation i Turkiet och den turkiska liran var inte så stark så i jämförelse med svenska kronor var allt billigt. Allmänt är Turkiet mycket billigare än Sverige och man kan använda pengarna till mycket annat. Jag behövde nästan aldrig laga mat där utan det var mer värt att köpa ute från restauranger och caféer. Det går att hitta billiga boende tillsammans med andra och dra ned på kostnaderna ytterligare. Om man vill äta på universitetet så var det mycket billigare än utanför, de hade även en egen matsal där man enbart betalade mellan 4-6 TL för varje måltid. Kollektivtrafiken var också billig då man som student fick ett studentkort man kunde fylla på varje månad med runt 100 TL. När man väl fick uppehållstillstånd så kunde man få rabatterade priser på många turistattraktioner.

Boende

Vad gäller boende så rekommenderar jag att man letar på förhand då många studenter åker dit på samma gång kan det bli svårt att hitta något billigt. Om man vill bo tillsammans med andra i en lägenhet eller korridor så kan man hitta en massa Facebook sidor som annonserar där. Jag personligen ville ha en egen lägenhet då jag kanske skulle få besök över från Sverige. Jag letade mycket på nätet via hemsidan sahibinden. Det finns många annonser där men man kan filtrera vart man vill bo och hur man vill bo. Jag hittade en lägenhet i ett område som heter Topkapi och betalade runt 5000 TL varje månad. Jag tyckte det var värt det men om du frågar lokalborna där så tyckte de att det var lite dyrt.

Det var en fräsch 2:a nära till både tunnelbanestationen, buss- och tvärbanestationen. Det låg ganska centralt i Istanbul men lite långt bort från skolan. Det brukade ta mig en timme att åka till universitetet.

Universitetet och studierna

Universitetet var likt KTH ganska stort med olika byggnader och lokaler. De har också som KTH olika campus. Jag pluggade på deras huvudcampus som låg i Maslak. Det var mycket fint med stora fräscha lokaler. Många restauranger och cafeer fanns på campus så det fanns mycket variation vad gäller maten. Det fanns också parker och en sjö vid skolan man kunde promenera till som tillhörde campuset. Deras bibliotek var öppet 24/7 och hade många studieplatser, nästan alla andra lokaler hade också studieplatser. Vad gäller kurserna var det en stor variation vid val av kurserna och många kurser gavs på engelska. Jag valde några kurser inom projektledning men de flesta var valfria kurser inom konst, historia och film. Jag valde även på plats en språkkurs på Turkiska för att lära mig mer och kunna kommunicera bättre med lokalbefolkningen.

Kurser

Jag läste kurserna Management and Organization (ISL 234E), The World Economy at a Glance (ISL 434E), Entrepreneurship (ISL 478E), Film Art (SNT 105E), Istanbul: Hist., Art and Society (SNT 211E) Real Estate Economics (SBP 358E) och Traditional Turkish Art&Crafts (SNT 106E)

Jag valde de eftersom jag vill utnyttja mina 30 hp av valfria kurser. Då jag var på utbytetermin ville jag inte ha så tuffa kurser och samtidigt ville jag ha kurser jag kunde lära mig mer av vad gäller den turkiska kulturen. Kurserna var delvis på distans och delvis på plats. Vissa lärare var petiga med närvaro och andra tog ingen närvaro alls. De som tog närvaro krävde att man närvarade minst 80%. De flesta var ganska duktiga på att hålla undervisningen på engelska förutom en kurs där läraren pratade lite turkiska men vars powerpoint sidor var på engelska så det löste sig. Vissa dagar kunde jag ha lektioner hela dagen och andra dagar hade jag bara en lektion. Generellt hade jag fullt i schemat tre dagar per vecka varav resten av veckan hade jag enbart en lektion per dag eller inget alls.

Staden och landet

Jag älskade staden och folket där. Det fanns alltid något att göra och hitta på. Det är en metropol och knytpunkt mellan väst och öst med mycket historia och kultur. Jag reste runt till olika städer och öar i närheten vilket var fantastiskt. Människorna där är så hjälpsamma och lätta att prata med. Jämför med Sverige är folk ganska sociala där och har lätt för att starta en konversation. Det gör att man lätt kan skapa kontakt med nya människor och kanske vänner för livet. Jag minns speciellt en kvinna som satt bredvid mig på tvärbanan då jag skulle åka hem och började starta en konversation och berätta om sig själv. Hon var väldigt öppen och trevlig och var bygg ingenjör själv så det var ett ganska fint sammanträffande.

Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden brukade jag alltid vara ute och utforska staden. Det finns alltid något att hitta på, allt från museer till naturområden. Det fanns massa idrottsaktiviteter som skolan höll i och man kunde vara aktiv i deras idrottsklubbar. I Istanbul fanns det också några stora arenor där fotbollsmatcher brukar hållas vilket är ganska populärt att folk går på. Jag tillsammans med några Erasmus studenter från andra länder brukade gå runt och utforska staden. Det finns många historiska platser att besöka, goda och kända restauranger och sevärdheter. Det fanns också många studenter på universitetet och aktiviteter som universitetet håller i. Man behöver inte oroa sig det finns alltid platser och saker att göra i en stad som Istanbul.

Hållbarhet

Beroende vart man bor kan man åka antingen kollektivt eller cykla. Man kan hyra en cykel eller en elsparkcykel. Självt brukade jag åka med kollektivtrafiken fram och tillbaka.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Det sista jag vill skriva är att jag absolut inte ångrar en enda sekund av resan det har varit en fantastisk resa där jag har fått utmana mig själv, växt som människa och skapat en massa fina minnen med folket där. Tipsar alla om att åka på Erasmus och våga vara öppen och utmana sig själv, det är verkligen värt det. Vid vidare frågor kan ni kontakta mig på saraa8@kth.se

